

EENHEID



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**

**Bennekom, Lunteren, Renkum,
Rhenen, Veenendaal**

Eenheid 699 mei | juni 2019

VOORWOORD

Mijn mening is niet interessanter dan de jouwe.

Deze titel stond op donderdag 26 maart j.l. boven een artikel in het dagblad Trouw. Het ging over Daan Roovers, de nieuwe Denker des Vaderlands. Met als subtitel: 'Verwacht geen stevige meningen over vlees eten of over migratie. Daan Roovers leidt liever debatten waarbij iedereen aan het woord komt'.

Het leek mij een mooi thema om in mijn voorwoord aan de orde stellen. Mijn vrouw en ik zijn nu bijna 5 jaar lid van Vrijzinnig Lunteren. En natuurlijk moesten wij wennen aan de cultuur van wat ik vaak noem; het 'vrijzinnigendom'. Met zoals bijvoorbeeld soms in discussies een opmerking over ons 'vrijzinnig gedachtengoed'. Bij wat doorvragen kwam ik er maar niet achter wat dat gedachtengoed in grote lijnen inhoudt. Men noemde dat ook wel 'verworvenheden'. Dat maakte het voor mij nog vager. Vooral als je een persoon bent, die graag wil weten hoe alles zit, maakt het dat wel wat lastig. Aan de andere kant ga je ook steeds meer beseffen dat het eigenlijk prima is dat er geen gedachtengoed lijkt te zijn.

Op deze manier hoef ik mij niet bezig te houden met van hoe het echt zit. Ik kan veel vrijer luisteren naar andere perspectieven en opvattingen. Steeds meer ben ik mij bewust van mijn eigen beperkte visie en de houdbaarheid daarvan.

Daan Roovers zegt dat op haar website een licht aangepaste definitie van Cornelis Verhoeven staat:

'Filosofie is ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien'. Zij vervolgt met te stellen dat in die ruimte jouw mening niet meer zo vanzelfsprekend is. Zij pleit voor een gesprek waarbij er ruimte is voor meerdere standpunten. Ruimte om een ander licht op zaken te laten schijnen.

En dan terug naar ons bijna lustrum. Om kort te gaan; wij kijken terug op een inspirerende tijd in een aangename omgeving. Een goede sfeer met open en vriendelijke mensen om ons heen. Mensen die aandacht voor elkaar hebben en vaak heel trouw zijn naar elkaar en ten opzichte van de zaken waar ze verantwoordelijkheid hebben genomen. En hoe ik de ruimte ervaar waar onze 'Denker des Vaderlands' zulke mooie woorden aan kan geven? Ik kan alleen maar zeggen dat ik steeds meer bewust word en vooral nog meer moet worden dat ik de ruimte niet bij anderen moet zoeken maar bij mijzelf. Op deze manier misschien toch nog een mooie 'verworvenheid' gevonden?

Renze Holwerda, lid Vrijzinnig Lunteren.

UITNODIGING: De Krachtcentrale

Ontmoetingsdag voor vrijzinnige en humanistische initiatieven in de Zuidelijke Veluwe Vallei en Heuvelrug
15 juni 2019, 10.00 – 16.00 Het Venster Veenendaal

Beste bestuurders en actieve leden van humanistische en vrijzinnige initiatieven in de regio Zuid Veluwe Vallei

en Heuvelrug,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor 'De Krachtcentrale', een regionale inspiratiedag.

Basisgedachte van deze ontmoetingsdag (**zaterdag 15 juni**) is om op regionaal niveau elkaars sterke punten te beluisteren en te ervaren om daarvan te kunnen leren en groeien. Op deze dag willen we onze krachten verbinden en elkaar inspireren in De Krachtcentrale.

De uitgangsvraag van De Krachtcentrale is: *'Wat vinden jullie de grootste kracht van wat jullie in de wereld zetten?'* Bereid een activiteit voor van max. 20 minuten waarmee je de andere deelnemers aan De Krachtcentrale kunt laten ervaren wat die kracht van jullie is, op een manier die hen kan inspireren daar zelf ook mee aan de slag te gaan. Als je dat hebt voorbereid, hoef je alleen nog maar af te spreken welke mensen vanuit jouw groep de activiteit tijdens de dag gaan uitvoeren en hen uiterlijk 1 juni 2019 op te geven bij Petra Wubs, via secretaris@hetvensterveenendaal.nl.

Om de kosten hoef je het niet te laten: We vragen € 10 per persoon voor koffie, thee en de lunch, bij binnenkomst te voldoen.

Het principe van De Krachtcentrale is verder simpel: We stoppen er wat energie in, dat gaat met elkaar reageren en er komt een hoop energie en inspiratie vrij!

We zien uit naar jullie reactie!

*Herman de Rijk en Jos Somsen
Het Venster Veenendaal
www.hetvensterveenendaal.nl*

VIERINGEN | MEI (10.30 uur; Veenendaal 10:00)

- 5** Benn stilteviering
Ede pastor H. Boerkamp
Lunt Het verhaal van.... Interview door Gert
van Dalen
Renk mevr. Sieka de Wit
Veen Johan de Wit (10:00)
- 12** Benn Maarten Kruimer
Ede koffieochtend
Lunt Johan de Wit
Renk dhr. Aart van Lunteren
Rhen mevr. Ds De Klerck-Bets
Veen thema-ontmoeting (10:00)
- 19** Benn Thomasviering
Ede mevr. L.P.H. van Laar
Lunt sacrale dans, Geertje Hozee – Jansma
Renk mevr. Sandra van Zeeland
Veen Monique van Zoest (10:00)
- 26** Benn Peter Samwel
Ede geen viering
Lunt Mike Bais
Renk dhr. Frits Muller
Rhen mevr. Roos van Doorn
Veen Vrije Ruimte met 'Songs from the heart'
(10:00)

ALGEMENE AGENDA | MEI

3	Ede Renk	Restaurant Ont-Moeten meditatieve dans	18.00 10.00
5	Benn	laatste zondag expositie	14.00-17.00
7	Lunt Renk	Thee met een thema o.l.v. Klaske Heida Poëziekring	14.00 14:00
9	Benn Lunt	concertlezing Rond de tafel, Gesprek o.l.v. Harm Knoop	20.00 17.30
10	Renk	meditatieve dans	10.00
11	Benn	filmdag	10.00-17.00
14	Renk Veen	stiltekring contactochtend	12.00-12.30 10:00-11:30
15	Renk	Open Tuindag	9.30-16.00
16	Lunt	filmavond 'Tulipani'	19.30
17	Renk	meditatieve dans	10.00
18	Benn	stiltewandeling	10.00
24	Benn Renk Rhen	excursie Amersfoort meditatieve dans koffie met Monique	10.30 10.00 10.00
27	Ede	maandagmiddagontmoeting met Jan Peter Prenger	14.00
28	Veen	contactochtend	10:00-11:30

VIERINGEN | JUNI (10.30 uur; Veenendaal 10:00)

- 2** Benn Loes van Laar
Ede dhr. M. Chevalking
Lunt Drs. Theun A. Karrenbeld MA
Renk door Poëziekring; thema: 'Groei'
Veen Mike Bais (10:00)
- 9 (1^e Pinksterdag)**
Benn Peter Samwel met cantorij
Ede lezing: 'Het gezicht van het Boeddhisme in
het westen.' Diane Vernooij
Lunt Irene Hörst
Renk Elske de Lang
Rhen Gert Jaap Kardol
Veen Paul Groos (vertelling) (10:00)
- 16** Benn Taco IJzerman
Ede mevr. M. van Zoest
Lunt theatersolo, Kirsten Benschop
Renk Hans Siemerink
Veen Irene Hörst (10:00)
- 23** Benn Peter Samwel
Ede ds. J.P. Prenger
Lunt lezing, Harrie Linssen
Renk Els de Clercq
Rhen mevr. K.M.(Kiki)van Holst-van der Waard
Veen thema-ontmoeting (10:00)
- 30** Benn Irene Hörst
Ede laatste viering in de Ericakerk met mevr.
L.P.H. van Laar
Lunt Jan Greven

Renk Mignon van Bokhoven
Rhen Roland Naar: Lied van de Ziel
Veen Henk Harmsen (10:00)

ALGEMENE AGENDA | JUNI

4	Lunt	Thee met een thema o.l.v. Klaske Heida	14.00
7	Renk	Meditatieve dans	10:00-11:15
11	Veen	contactochtend	10:00-11:30
15	Veen	ontmoetingsdag 'De Krachtcentrale'	10:00-16:00
14	Renk	Meditatieve dans	10:00-11:15
21	Renk	Meditatieve dans	10:00-11:15
25	Veen	contactochtend	10:00-11:30

BENNEKOM

Vrijzinnigen Bennekom



Voorganger: Peter Samwel, Panoramaweg 105, 6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334 mob. 06-40359838 , e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 ET Bennekom,
tel. 0318 430226

banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161

website: www.vrijzinnigenbennekom.nl

DONDERDAGAVOND CONCERTLEZING:

door **Angela Roothaan** en **Ji Youn Kang**:

'Sjamanisme, religie, spiritualiteit'.

De betekenis van sjamanisme als bron van kennis in deze tijd. Traditioneel sjamanisme wordt bedreigd door globalisering en modernisering, maar ook door het Christendom en de Islam.

***Angela Roothaan** is filosoof en werkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam. **Ji Youn Kang** is componist/geluidsartiest.*

Datum: donderdag 9 mei

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 9,- voor leden / begunstigers, overige bezoekers € 12,-

FILMDAG: de eerste film is: '**Die andere Heimat, Chronik einer Sehnsucht**' van **Edgar Reitz**. De tweede film is: '**Retour en Bourgogne**' van **Cedric Klapisch**.

Plaats: Dikkenbergweg 54, Bennekom

Datum: zaterdag 11 mei 2019

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Kosten: € 24 / € 32 (inclusief lunch en filmrechten)

Opgave: Ine en Christ Govaert 0318-419281 / 06-11533506 of via de website

Het actuele programma is te vinden op www.vrijzinnigenbennekom.nl

EDE

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede



Pastoraal medewerker: Marieke de Vries, tel. 0653569094
e-mail: pastoraal@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst, Monnetsingel 57, 6717RA Ede.
tel: 0613909384 e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711MZ Ede, tel. 0624852978

banknr: NL61INGB0000950104

website: www.vrijzinnigenede.nl

LEZING: 'het gezicht van het Boeddhisme in het westen' door: **Diane Vernooij**. De Boeddha zwierf rond en werd verlicht in India. Hij gaf een paar sterke kenmerken mee aan zijn leer. In ieder land waar het boeddhisme aardde behield het de basiskenmerken maar veranderde het van gezicht. Het Boeddhisme in Tibet ziet er heel anders uit dan dat van Japan of dat van Thailand. In het westen aangekomen veranderde het ook hier van aanzien. Wat is de kern die blijft en hoe wordt het gezicht van het Boeddhisme in het westen?

Diane Vernooij is voorganger in de oecumenische basisgemeente De Duif in Amsterdam, ze is christen en boeddhist. In haar dagelijkse werk is ze manager in de dak- en thuislozenzorg. Ze is redacteur van de *Nieuwsbrief Zen Peacemakers Lage Landen*.

Datum: zondag 9 juni. Aanvang: 10.30 uur.

Entree: uw vrijwillige bijdrage van 5 euro wordt zeer op prijs gesteld.

RESTAURANT ONT-MOETEN: in een vrijblijvende, vrijzinnige sfeer anderen ontmoeten. Moment van bezinning, rust en ontmoeting.

Iedere avond heeft een ander thema en zal ondersteund worden door een wisselend aanbod van mogelijkheden zoals: muziek, poëzie, gesprek, stilte en spel. Een groep vrijwilligers kookt een wisselend menu dat, waar mogelijk, past bij het thema van de avond. Er is altijd keuze uit minimaal 2 gerechten waarvan 1 vegetarisch.

Datum: maandag 13 mei

Aanvang: 18.00 uur

Kosten: voor de maaltijd wordt een bijdrage van 8 euro gevraagd, dit is incl. drankje.

Opgave: minimaal 1 week van tevoren: via de intekenlijst in de kerk of mailtje naar: secretariaat@vrijzinnigen-ede

MAANDAGONTMOETING: op maandag 27 mei gaat Jan-Peter Prenger met ons in gesprek tijdens één van de maandagmiddagontmoetingen. Om 14.00 uur staat in de Ericakerk de koffie en thee voor u klaar. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. Eén van de thema's was '**Loslaten**' waar mooie, persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld werden. U bent van harte uitgenodigd om 27 mei met ons mee te praten.

LAATSTE VIERING: op zondag 30 juni is de laatste viering van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Ede. Loes van Laar zal in een viering een periode van ruim 100 jaar met ons afsluiten.

Aansluitend is er voor iedereen de gelegenheid om na te praten en afscheid te nemen van het gebouw. Om 12.00 uur zal de kerk worden afgesloten waarna de uitgenodigde leden en begunstigers afscheid nemen met een gezamenlijke high-tea op de Wageningse Berg.

LUNTEREN

Vrijzinnig Lunteren



Secretaris: Gineke van Hoogdalem, Rogakker 10, 6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566 e-mail ginekevh@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28

Rekeningnummer: NL94RABO0337544298

Website: <https://www.vrijzinniglunteren.nl>

HET VERHAAL VAN geeft de mogelijkheid elkaar nog beter te leren kennen. Tijdens dit uur gaan twee personen in gesprek met Gert van Dalen, over wat hen bezighoudt. Het verhaal kan gaan over grote en kleine dingen, die jij hebt meegemaakt. Dingen die je raken. Ervaringen die je met ons wilt delen. En natuurlijk kunnen anderen meedoen in het gesprek.

Datum: zondag 5 mei

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

THEE MET EEN THEMA: op de eerste dinsdag van de maand organiseren wij 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet-

theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Datum: dinsdag 7 mei en 4 juni

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Informatie: Klaske Heida 0318 300969,
heidak57@hotmail.com

ROND DE TAFEL, thema '*Alles is van alles*':

'Alles is van alles', dat behoeft enige toelichting.

In verschillende disciplines wordt een stem gehoord die beweert dat niet alleen alles met alles verbonden is (dat wil ook zeggen: allen met allen), maar dat ook alles in het heelal (mooi woord in dit verband) uit dezelfde stof is opgebouwd: van alles wat we als materie zien, bezield en onbezield, tot en met de leegte, de nietsheid in het universum.

Waar ze dat al heel lang weten, is in de mystiek door alle tijden en op alle plaatsen op aarde: alles is van alles. Dat is niet alleen een aardige slogan (dat ook), maar vooral een alles ondermijnend inzicht en programma. Ondermijnend omdat de basis van ons denken en leven afbrokkelt: de scheiding van mijn en dijn in onze wereld, zoals: 'deze aarde is van ons' i.p.v. 'wij zijn van deze aarde' (die eerste houdt het niet heel lang meer). En vraagt om iets wat we nog niet (goed) geleerd hebben, het ervaren van de vereniging van de tegengestelden. Dat polariteiten oplossen en ruimte maken voor conjunctie (samenstaan / samengaan) i.p.v. oppositie.

Gelardeerd door een voedzame prachtige maaltijd gaan

we met dit alles omvattende thema aan de slag. Dit is de derde avond van een serie van drie, om met elkaar te eten en te praten rond een thema. Harm Knoop, die ook geregeld bij ons voorgaat en o.a. in april onze Paasdiensten zal voorgaan, leidt deze gespreksavonden.

Maximaal kunnen 12 mensen deelnemen per avond. Leden/begunstigers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Datum: donderdag 9 mei
Tijd: van 17.30 tot plm 22.00 uur
Plaats: bij Renze en Sea Holwerda, Churchillstraat 53, Barneveld
Kosten: €25 (of minder als dat een beletsel is)
Aanmelden: info@vrijzinniglunteren.nl
Informatie: r.j.holwerda@planet.nl of 06-12496854 (Sea) of 06-83371137 (Renze)

FILMAVOND: 'Tulipani':

'Tulipani' is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer (Gijs Naber) die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar het zuiden van Italië fietst. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende. Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie-inspecteur (Giancarlo Giannini) te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurde.

Datum: donderdag 16 mei
Tijd: vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.

Om 20.00 uur begint de film en na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-
Organisatie: Daan Jordens en Jan Jacobsen

SACRALE DANS: sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is.

Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folkloristische en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstillings en uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

***Geertje Hozee - Jansma** begeleidt ons hierin. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.*

Datum: zondag 19 mei

Tijd: 10.30 uur

Kosten: € 2,-

LEZING: 'Maria als moeder van Jezus, wat is belangrijk voor Protestanten? Welke betekenissen kunnen wij geven?'

door **Drs. Theun A. Karrenbeld MA.**

Het zou best kunnen zijn dat iedereen haast wel op aarde de naam Maria kent, wie zij was en is zal weer

geheel anders liggen. Veel mensen zijn vernoemd naar Maria. Ook heel veel kerken dragen haar naam en in de kunst- en muziekgeschiedenis komt zij heel veel voor. Zij is een grote bron van inspiratie geweest en nog steeds is dat 't geval. Ik zal daar wat over naar voren brengen. Dogma's laat ik rusten.

Wat weten wij van Maria? Naast kennis over haar staan we stil met fragmenten uit de kunst- en muziekgeschiedenis, hoogtepunten uit de Reformatie en Contra Reformatie, alsmede heden bij Stichting Stabat Mater 'versus' Mattheus Passion. Als derde richt ik mij op Maria als vrouw en moeder van Jezus, wat zou er door haar heen zijn gegaan toen zij haar Zoon aan het kruis vol pijn zag hangen, terwijl Hij ook voor haar is gestorven als haar Zaligmaker.

Personalialia: Na mijn pensionering, zo'n 10 jaar geleden, heb ik studie gedaan van de religieuze kunst- en muziekgeschiedenis en dat geeft mij een enorme verrijking. Vroeger heb ik gewerkt in kinder- en behandelingshuizen, jeugddetentie en tbs en daarna in het Hoger Beroepsonderwijs zaken opgebouwd en werk- en hoorcolleges gegeven over therapeutisch werken met de residentiële leefgroep, alsmede kinder- en jeugdpsychiatrie.

Datum: zondag 2 juni

Tijd: 10.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

THEATERSOLO: 'Die ik ben' door **Kirsten Benschop**

Na 'Spiegeltijd' komt Kirsten Benschop in 2018/2019 met haar nieuwe theatersolo 'Die Ik Ben' naar het Witte Kerkje in Lunteren. Met de nodige (zelf)spot duikt

Kirsten in 'Die Ik Ben' in het gangenstelsel van ons menselijk brein, een labyrint waarin je snel vastloopt en waaruit ontsnappen moeilijk (b)lijkt. Waarom doen we wat we doen en zeggen we wat we zeggen? Waarom vinden we het moeilijk om eerlijk en oprecht te zijn, naar onszelf en onze omgeving?

Waarom verschuilen we ons maar al te graag veilig achter de muren van ons ego en doen we ons voor als iemand die we eigenlijk zouden willen zijn? Intussen voelen wij ons verre van gelukkig en dempen we onze onrust en eenzaamheid door te zoeken naar voortdurende afleiding of een bezoekje aan de zoveelste therapeut. 'Die Ik Ben' rekt af met dromen over morgen en mijmeren over gisteren. Want is het leven niet veel eenvoudiger als je de realiteit zoals die zich aandient, accepteert zoals die is? En is contact niet wezenlijker als je je gekend weet zoals je écht bent? 'Die Ik Ben' is een confrontatie met het 'dikke ik tijdperk' waarin we geneigd zijn steeds grotere burchten om ons heen te bouwen en waarin geluk een doel op zich lijkt te zijn geworden. 'Die Ik Ben' is een ijzersterke theatersolo waarin Kirsten meer zichzelf is dan ooit. Scherp en ontroerend. Verhalend en poëtisch. Warm én humorvol. Met zang en muziek.

Kirsten Benschop brengt inspiratietheater waarin het gaat over het leven zelf. Spiritualiteit speelt vaak een rol. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze in haar voorstellingen voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt. Na 'Wie Stenen Losbreekt', 'Adempauze' en 'Spiegeltijd' is 'Die Ik Ben' haar 4e

zelfgeschreven theatersolo waarin Kirsten zich laat horen en zien op een manier die we nog niet van haar kennen! Zie ook www.kirstenbenshop.nl

Datum: zondag 16 juni

Tijd: 10.30-11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag: € 5,-

LEZING: 'De kracht van de innerlijke stem' door Harrie Linssen

Mijn lezingen gaan niet over rationele en of theoretische thema's. Mijn lezingen gaan altijd over U en mij, over ons als mens en daarin laat ik me graag leiden, voeden en inspireren door de innerlijke intelligentie, wijsheid en liefde die zich het beste kan tonen middels de actualiteit en noodzaak van het moment zelf. Ons (mijn vrouw Wanda en ik) hele leven staat in het teken van het besef dat liefde en stilte de basis is en vormt van alles en dat we niet leven in een duale wereld, dat is slechts schijn, maar in en vanuit een alles omvattende eenheid.

Personalia: Nadat ik in het jaar 1994 bij het Riagg ontslag had genomen, ben ik gestart met "Arise from". Een bureau voor individuele- als ook relatietherapie, coaching en loopbaan heroriëntatie trajecten. De coachingstrajecten zijn zowel op het individu gericht als wel op groepsgewijze veranderings- en of reorganisatieprocessen. De Mens (dus u en ik) staat bij mij centraal. Ik geef opleidingen, trainingen en scholingen tot therapeut en coach.

Datum: zondag 23 juni

Tijd: 10.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag: € 5,-

STILTE-UUR: Met elkaar in stilte aanwezig zijn, geïnspireerd op het initiatief 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu). Tijdens dit stilte-uur zijn stoelen en meditatiekussens aanwezig. Eenieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten.

Data: 5, 12, 19 en 26 mei
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur
Contactpersoon: Theresia Kamphuys,
theresiakamphuys@gmail.com
Kosten: €2,- per avond

RENKUM

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum



Voorganger: Mignon van Bokhoven, tel: 06 10493111
e-mail: m.a.vanbokhoven@hotmail.com

Secretaris: Roos Kwakernaak, tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat: Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386

Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48

Website: www.vrijzinnigrenkum.nl

MEDITATIEVE DANS: Het thema in deze maand mei (bloeimaand) is '**De kracht van het Licht**'. Door te dansen mogen we ook die kracht ervaren. Al is het soms even...

Data: vrijdagen 03, 10, 17 en 24 mei
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

POËZIEKRING: Een van de deelnemers van deze kring houdt al jaren bij welke thema's aan de orde zijn geweest. En het thema '**Groei**' kozen we voor deze maand.

Datum: dinsdag 7 mei
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: In stilte reiken wij met ons hart naar boven.

Datum: dinsdag 14 mei
Aanvang: 12.00 – 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

OPEN TUINDAG:

Na het jaar van droogte en de buxusmot zijn we bezig de complete buxusheg te vervangen. Voorlopig komen er lage palen met touw en daartussen kleine jonge struikjes.

Verder is het 'grasgrint' (deel van het grint waar ook gras mag groeien) uitgebreid, begrensd door een mooie ronde kwartcirkel stoeptegels: u mag er gewoon op parkeren hoor!!

Er zijn twee nieuwe boompjes geplant, een Boomhazelaar en een Weymouthden.

Op 15 mei is er de gelegenheid om onze nog steeds mooie tuin te komen bewonderen (wat u natuurlijk ook elke (zon-) dag kunt doen), maar die dag is er uitgebreid de gelegenheid, tijdens de Open Tuindag met terras, koffie met gebak en lunch met soep! Om de tuin hierop voor te bereiden hebben we de week daarvoor de extra wiedoetend.

Extra wiedoetend:

Datum: woensdag 8 mei
Aanvang: 9.30 uur
Plaats: tuin van de Rijnkapel

Wegens vakantie is de tuinoetend van **juni** niet op de 3^e maar op de **4^e** woensdag: **dus de 26^e**.

Open Tuindag:

Datum: woensdag 15 mei
Aanvang: 9.30 - 16.00 uur
Plaats: tuin van de Rijnkapel

BIJZONDERE VIERING: zondag 2 juni zal de viering verzorgd worden door de poëziekring. Het thema is '**Groei**'.

MEDITATIEVE DANS: We sluiten aan bij het jaargetijde. Daarom is het thema '**Bloei**'.

Datum: 07, 14, 21 juni
(28 juni en 5 juli is er geen dansen)
Tijd: 10.00
Plaats: Rijnkapel

RHENEN

De Vlam



Pastor: mevr. M.M. van Zoest, tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum, Rijnbandijk 61, 4043 JJ,
Opheusden, tel: 0488 441160, e-mail prien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam, Beukenlaan 2, 3911 XK Rhenen

Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097

Website: www.devlamrhenen.nl

Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen

AANKONDIGING: de oecumenische viering tijdens de Rijnweek is op 7 juli.

Ds. Inge de Jong en pastor Guido Dieteren gaan voor in deze viering. Muzikale medewerking wordt verleend door een Nederlands koor: **Duze NomShikaShika** dat Zuid Afrikaanse liederen zingt. Vorig jaar zongen ze in de Vlam en ze hebben ook voor Nelson Mandela mogen zingen.

We gaan samen met hen zingen en horen het verhaal van de apostelen die gevangen zaten, en op dat moment ook de kracht van zingen mochten ervaren. De collecteopbrengst zal voor 50% naar de Raad van Kerken Rhenen/Kesteren gaan en de andere 50% naar een project in de townships dat door dit koor wordt gesteund. Het begint om 11.00u en na afloop natuurlijk koffie/thee met Grebbebrokken.

VEENENDAAL

Het Venster



Secretaris: Petra Wubs, Linge 60 3904NC Veenendaal, tel: 0318-500547 / 0681898232 **e-mail:** secretaris@hetvensterveenendaal.nl

Het Venster: Vijftienmorgen 2

Rekeningnummer: NL11 TRIO 0197 6222 08

Website: www.hetvensterveenendaal.nl

CONTACTOCHTENDEN:

14 en 28 mei, 11 en 25 juni: op dinsdagmorgen in de even weken is iedereen welkom voor een kopje koffie/thee, van 10.00 – 11.30 uur. We praten met elkaar en soms is er een thema of een uitstapje (dat staat tijdig op de website).

Om 9.45 gaat de deur open. Coördinatie Wil Gouda.

VRIJE RUIJTE: waarin deze keer het koor '**Songs from the heart**' enthousiast allerlei liederen zingt, om naar te luisteren en evt. om mee te zingen, o.l.v. Anadya Wouters. Datum: zondag 26 mei

VERTELLING: door **Paul Groos:** '**Mijn naam is Odysseus**':

'Hoog op de nog na smeulende resten van Troje stond een man. Hij bukte zich en schreef met zijn vinger in de as zijn naam, zoals een kunstenaar zijn handtekening zet onder een schilderij. Odysseus. Hij was de overwinnaar. De bedenker van de list met het paard.

Zijn trotse schepen lagen volgeladen met buit in de haven, klaar om na tien jaar oorlog naar huis te varen. Odysseus kon niet weten dat hij alles, tot en met zijn eigen naam kwijt zou moeten raken om werkelijk thuis te komen...'

Paul Groos koos voor een studie Klassieke Talen in Nijmegen, al snel gecombineerd met een studie Keltisch in Utrecht. Hij leerde die prachtige vreemde talen kennen, Latijn, Grieks, Welsh, Iers, Hebreeuws, maar vooral de bijzondere verhalen: de mythen over goden, monsters en helden, de legenden over heiligen en heidenen, maar ook de verhalen uit de geschiedenis over keizers, filosofen en soldaten. Hij ging werken op de school waar hij als leerling ook al had rondgelopen, het

Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, als docent Latijn en Grieks. In een intervisiegesprek zei een collega eens 'The world needs storytellers'. Dat was voor Paul het laatste zetje om te beginnen aan de vertelacademie,



waar hij afstudeerde in 2015 met de vertelling 'Om Troje - vader zoon Achilles'. Inmiddels vertelt hij het hele jaar door op middelbare scholen, in musea en bij festivals door heel Nederland.

Al omvat zijn repertoire inmiddels ook griezelverhalen, literaire verhalen en sprookjes, de klassieke mythologie blijft zijn eerste liefde.

Collecte om dit soort events te kunnen blijven organiseren (hiervoor is een bedrag van plm. € 5,- p.p. berekend). Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Datum: zondag, 9 juni. Aanvang: 10.00 uur.

Plaats: Vijftien Morgen 2, Veenendaal

Ingezonden mededeling

Rusland: Kremlin, Kerken, Hermitage

Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie weer een oecumenische reis verzorgen naar een bijzondere bestemming: Rusland. Uiteraard kunnen we niet het hele land verkennen in één rondreis, want Rusland is het grootste land ter wereld. Daarom beperken we ons tot het gebied rondom de twee grote steden Moskou en St. Petersburg. Maar denk niet dat deze reis enkel een wat uitgebreide stedentrip wordt, uiteraard doen we deze reis nog veel meer. Want we willen ook het authentieke Rusland ontdekken met haar majestueuze kloosters, imposante paleizen en indrukwekkende platteland, waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Het thema van deze reis is dan ook: 'Rusland: Kremlin, Kerken, Hermitage'.

Deze oecumenische 15-daagse reis naar Rusland zal gehouden worden van **zaterdag 31 augustus t/m zaterdag 14 september 2019**. Het wordt een

'Rusland-net-even-anders'-reis want er is op deze reis heel veel te zien en te beleven. Het belooft dan ook weer zo'n kerkelijk-culturele reis te worden vol indrukwekkende ontmoetingen, waarbij we soms toeristen zijn, maar ook hier en daar nog ware reizigers, die gastvrij onthaald worden. En natuurlijk ligt de nadruk op het reizen samen met elkaar vanuit een Bijbels-religieuze achtergrond. Kortom, het wordt een reis om nooit meer te vergeten!

Mocht uw interesse gewekt zijn voor deze reis, komt u dan naar de **informatiebijeenkomst op woensdagavond 24 april om 20.00 uur** in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen. Uiteraard kunt u voor verdere informatie vrijblijvend contact opnemen met pastor Guido Dieteren (0317) 619198, guido.dieteren@casema.nl.

COLOFON

De Eenheid is primair bedoeld voor uitwisseling van informatie tussen en binnen de deelnemende verenigingen (afdelingen van Vrijzinnigen Nederland).

Zij bestaat uit een algemeen deel met onder andere een agenda van activiteiten, en een voor elke vereniging specifiek deel dat vooral ter interne informatie en communicatie dient.

'Algemene' kopij s.v.p. inleveren vóór de 5^e van de maand bij beide leden van de redactie:

Liesbeth Wieringa Kamperfoelielaan 13, 6706

CV Wageningen, e-mail: **lieswier@me.com**

let op: veranderd email adres!

Geertje Timmers Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren
e-mail: geertjetimmers@hotmail.com

De werkgroep 'Communicatie en PR Vrijzinnigen Regio Zuid-Veluwe Vallei' is verantwoordelijk voor deze uitgave.

Meer informatie is te vinden op de websites van de deelnemende verenigingen

EENHEID



VRIJZINNIGEN

**Zuid-Veluwe
Vallei**