

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD

EEN TERUGBLIK, MET HET OOG OP DE TOEKOMST....

'de religie zit me dwars.....'

Tom Naastenpad / menswording, uitleg van het evangelie van Markus, hoofdstuk 14.

Begin april 2017.

Op mijn bureau liggen de boeken die mij helpen om de diensten in de Paasweek in de kapel van Renkum vorm te geven.

Het is een rommeltje. Ik weet al dagen niet zo goed waar ik beginnen moet.

Wat moet ik nog bedenken!? Je kunt met het verhaal van Pasen immers op zo veel plekken 'iets' doen. En dan moet ik ook nog!

Op de radio hoor ik de reclame die oproept om 'de Passion' te volgen op 13 april in Leeuwarden. In de krant vanmorgen was een pagina gevuld met aankondigingen van uitvoeringen van de Mattheus- en de Johannespassion, op muziek gezet door Bach.

Je kunt in deze periode op vele manieren en op vele tijdstippen betrokken raken bij het verhaal van Pasen.

Vorige week was ik te vinden in Tivoli, in Utrecht, om te luisteren naar het Nederlands Kamerkoor. Reinbert de Leeuw speelde piano. Uitgevoerd werd de Via Crucis van Liszt.

Prachtig was deze uitvoering- echt -adembenemend mooi!

Prachtig?

Hoe kan het dat het verhaal van de moord op Jezus (een gruwelijke kruisiging) op prachtige muziek gezet is, zo dat het verhaal daardoor te zingen (!) is - en kennelijk ook te spelen is!

Ik zou wel eens met Liszt willen praten...hoe heb je dat gedaan?

Of met Bach, en met Schütz en met zovele anderen die dit verhaal van de man uit Nazareth 'op muziek' hebben gezet.

Ik zou ze ook vragen of de werkelijkheid van dit verhaal hen dwars gezeten heeft bij het schrijven van de muziek.

En ik zou ze vragen of zij mij begrijpen als ik zeg dat binnen mijn beleving van dit heel oude verhaal hun prachtige muziek en de inhoud van het verhaal niet bij elkaar passen.....is gewoon stilte niet veel beter?

Zit het verhaal me dwars of zit de muziek me dwars?

De straten lopen straks vol in Leeuwarden, er wordt weer met een groot kruis gesjouwd. Onbegrijpelijk in deze tijd.

De concertzalen zitten vol. Elk jaar weer.

Met Pasen komen meer mensen in kerken bijeen dan anders.

In Renkum zijn we op Witte Donderdag bij elkaar in de kapel. Wij breken dan brood en delen de wijn en lezen het verhaal dat past bij die dag.

Op Goede Vrijdag zijn we er niet. De meesten van ons kopen dan eten en drinken voor een paar dagen. Paasbrood en paaseitjes van chocola. Misschien zelfs een Paashaas (want Pasen is kennelijk óok het feest van de vruchtbaarheid). Op Stille Zaterdag wandelt een groepje mensen van de ene naar de andere kerk: op weg naar Pasen.

Op zondagmorgen zingen we voluit.

Dan moet er ook een programma zijn. Dat programma mag ik maken.

Zit het verhaal me dwars of de diverse belevingen bij dit feest.

Of is misschien in deze dagen de beleving belangrijker dan het verhaal? Moet daarom vooral de beleving waarderen. Zoals zo vaak gezegd wordt door degenen die de Mattheus- of Johannespassie zingen: je moet niet op de tekst letten, luister naar de prachtige muziek. Het is zo mooi. Je beleeft echt wat! Dat is voor mij Pasen.

Ik weet het even niet.

En als ik niet weet hoe het in het heden moet, ga ik eerst maar eens op zoek naar de oorsprong van het paasverhaal, naar de reden en de bedoeling van dit feest. Misschien kom ik dan weer op het goede spoor.

Het elk jaar vieren van Pasen (Pesach) gebeurt al eeuwen lang.

Het feest is afkomstig uit de Joodse traditie.

In het NIW (Nieuw Israëlitisch Weekblad) las ik: 'Poerim is geweest, de lente komt er aan, tijd om schoon te maken, want Pesach komt er aan!

Pesach is het feest van vrijheid, van bevrijding. En onze voorouders moeten hebben begrepen dat een schoon en opgeruimd huis de geest bevrijdt en daar werd de Pesachschoonmaak uitgevonden.'

Dat allereerst: Pasen is het feest van de vrijheid, van de bevrijding. En voordat dat feest begint, is er een grote schoonmaak.

Hoe doe je dat, die grote schoonmaak?

Als ik denk aan wat er vroeger bij mij thuis gebeurde als er sprake was van de grote schoonmaak in de lente, dan herinner ik me dat alles (maar dan ook alles!) van zijn/haar plek gehaald werd, de plek schoon gemaakt werd, en wat we wilden bewaren weer een plek kreeg. Waarbij alles wat we wilden bewaren eerst bevestigd werd: waarom willen we dit bewaren?

Zouden we het niet wegdoen? En als het ballast was, en nooit meer gebruikt werd, werd het weggedaan. En als alles dan schoon en opgeruimd was, wist je dat het niet tevergeefs was geweest.

Zo begint Pasen (Pesach) in het dagelijks leven, én dus in de huizen van mensen.

Want Pesach is het feest dat niet plaats vindt in de synagogen, maar in de huiskamers, met jong en oud, met huisgenoten, burens en gasten,

waar vragen worden gesteld: waarom doen we vanavond zo...,

waar antwoorden op de vragen worden geformuleerd,

het verhaal van de bevrijding uit Egypte daarmee weer verteld werd, elke keer weer anders,

waar gegeten en gedronken wordt,

waar gezongen en gepeeld wordt,

waar het feest van bevrijding opnieuw beleefd wordt.....

Deze ontdekking helpt me.

Hoe?

Ik ruim mijn boeken op, (grote schoonmaak op mijn bureau,!) ik houd me niet meer bezig met de vele vormen van het beleven van het Paasverhaal en met alle leerstellige opmerkingen die er over geschreven zijn.

Ik zet mijn boeken terug in de kast, mijn cd-speler gaat uit, de krant doe ik in de bak.

Opgeruimd.

En dan?

Dan vraag ik aan mij zelf: als ik alles wat er in de kerk bedacht en opgeschreven is rondom dit paasgebeuren eens in de kast zet, en alle belevingen eens laat voor wat het is, houd ik dan nog iets over van dat Paasfeest, zodat ik het

een plek kan geven?

Ja, ik doe niet alles weg: ik denk dat ik drie dingen overhoud:

- de belangrijke betekenis van het breken en delen van brood en wijn

Die beweging vind je niet zoveel in onze wereld....en als die beweging verdwijnt, is er geen hoop meer te vinden in onze wereld (*uit de dagboeken van Roger Schutz/Taizé*)

- mijn betrokkenheid bij het verhaal over die Jezus van Nazareth, omdat hij niemand beschuldigt! Niemand. En dan, in dienst van de waarheid probeert staande te blijven. Genezend, aards, in dienst van het leven. Dat vind ik heel bijzonder. Zo'n mens kunnen we niet missen. Toen niet, en nu ook niet.

- en de plaats waar het Paasfeest van oorsprong wordt gevierd: 'thuis'. Daar hoort het: in de huizen, in de samenleving, als een feest van bevrijding!

Een feest van bevrijding - misschien volgend jaar?

Marrie van Leeuwen/Renkum

ESTAFETTESTOKJE

Wij bezochten het eiland Sri Lanka (Ceylon) dat, zowel qua natuur als cultuur, erg veelzijdig is. Religie is steeds vlakbij. Velen zijn nog religieus betrokken. Een meerderheid (69%) is boeddhist (vooral Singalezen), 15% is hindoe (vooral Tamils) en de overigen zijn meest moslim of christen.

We verbaasden ons over iets dat vooral tegen de achtergrond van een stukje geschiedenis bijzonder lijkt. De Singalezen kwamen lang voor onze jaartelling vanuit India. Rond 250 v.C. bekeerden zij zich tot het boeddhisme. In de middeleeuwen kwamen de hindoeïstische Tamils naar het eiland, en vestigden zich in het noorden. Tussen de twee volken spande het: invallen door Tamils noopten de Singalezen tot het verplaatsen van hun hoofdstad. Tijdens de koloniale tijd (Portugezen, Nederlanders en Engelsen) werden de twee volken tegen elkaar uitgespeeld en dat leidde na de dekolonisatie tot de opkomst van de 'Tamiltijgers' en een burgeroorlog die woedde van 1983 tot 2009 toen de Tamiltijgers door het leger verslagen werden.

Kort geleden nog maar. Toch merken wij weinig van spanning tussen etnische groepen of de volgers van verschillende religies. Sterker: het hindoeïsme en het boeddhisme zijn hier min of meer vermengd. Bij hindoe- tempels staan soms Boeddha-beelden en Vishnoe en Shiva treffen we aan in boeddhistische heiligdommen. Sommige hindoes zien in de Boeddha een avatar van Vishnoe. Omgekeerd is Vishnoe te vinden in de oeroude boeddhistische grotten in het land. Bij Jaffna, in Tamil gebied, ligt vlak naast een belangrijke hindoe- tempel een boeddhistisch heiligdom. Veel pelgrims bezoeken beide. In

het zuiden, in Dondra ('stad van de goden') is hetzelfde het geval. Ook vroeger, vóór de verwoesting door de Portugezen, was deze stad al multireligieus, multicultureel. In Kataragama (zie foto) troffen we een heiligdom met een boeddhistische- én een hindoe-schrijn. Met daarnaast nog die voor Kataragama. Dit is een lokale beschermer, te identificeren met Skanda, een zoon van Shiva, die hier vereerd wordt door hindoes én boeddhisten. Zittend op een pauw is hij trouwens afgebeeld in veel tempels in Sri Lanka. Interessant is dat direct naast deze tempel ook nog een moskee staat, terwijl christenen (katholieken, geen protestanten, wordt me verteld) hier ook regelmatig komen. Zie hier onze verbazing: hoe krijgt de bevolking het voor elkaar om zo harmonieus samen te leven ondanks de conflicten uit het nog zo recente verleden tussen groepen met verschillende etniciteit en verschillende religie?

Zou deze vraag vooral voort kunnen komen uit ons Westers perspectief? Zou de mate waarin gelovigen de 'Waarheid' in pacht menen te hebben een rol spelen? In 'Het Oerboek van de Mens' (over evolutie en Bijbel; zie ook themanummer 'Ruimte' van januari j.l.) bekijken Van Schaik en Michel de Bijbel vanuit een biologisch-antropologisch perspectief. Zonder zich uit te laten over zijn spirituele betekenis stellen ze dat het boek inzicht biedt in de ontwikkeling van een 'cultureel beschermingssysteem'. De biologische evolutie leidde tot de jager-verzamelaar, waarbij de mens behoefte heeft aan gelijkheid en harmonie binnen de (kleine) levensgemeenschap en een aangeboren religieuze behoefte heeft. Men ervaart contact met goden in relatie tot de natuur en intuïtie is belangrijk. De Bijbel zien de auteurs als een middel om te leven met grote problemen die

vooral na de landbouwrevolutie en vestiging in steden lijken te zijn ontstaan. Een middel ook om het volk bijeen te houden. Verhalenderwijs wordt, op vooral zeer rationele wijze geschreven en 'bewezen' dat er maar één god is. Dat wordt een vanzelfsprekend geloof: een Waarheid die bijdraagt tot een (bedachte) collectieve identiteit met grote sociale en politieke betekenis.

Zouden religies in Oost en West in verschillende mate een beroep doen op de rede dan wel de intuïtie? Zou in het Oosten het intuïtieve, de persoonlijke relatie tot het mysterie, meer ruimte krijgen terwijl in het Westen de rede en de (beredeneerde) 'Waarheid' belangrijker zijn? Hoeveel ruimte kreeg de mystiek in het Westen? Werd het als bedreigend ervaren voor de macht van kerk en staat? Als je de waarheid in pacht hebt hoe je je bovendien niet zo te interesseren voor de ideeën van 'ongelovigen'. Als je daarentegen persoonlijke ervaringen centraal stelt, wordt de ander ook belangrijk. Wanneer die een concept heeft dat ook voor jou zinvol kan zijn, waarom zou je dat dan niet integreren in je eigen spirituele praktijk? In Sri Lanka vermoed ik een voorbeeld hiervan te hebben gezien. Hindoes noch boeddhisten kennen dogma's; ligt daar een deel van het antwoord op de vraag? Zouden zo religies, dwars door verschillen in etniciteit, verbindend kunnen werken?

Ons 'vrijzinnig' credo is dat we de waarheid niet in pacht hebben. Ik denk dat wij bovendien weer leren om meer een beroep te doen op onze, tijdens de biologische evolutie ontwikkelde en dus natuurlijke, intuïtieve eigenschappen. Kunnen we dat versterken en ook anderen hierin stimuleren zonder toch weer ons 'gelijk' te willen halen? Kunnen we ons verbinden met de

'moderne spiritualiteit' die ook gefundeerd lijkt in het meer intuïtieve domein? En hebben wij anderzijds met onze 'openheid' niet een sterke troef in handen om bij te dragen aan meer begrip en tolerantie binnen ónze multireligieuze samenleving?



6

EENHEID

Kataragama De deuren van de drie schrijnen zullen zo opengaan voor het offeren. Allereerst aan Kataragama (de mensen staan al in de rij voor zijn heiligdom). Maar ook de hindoe-tempel (voor Ganeshha, in het midden) en die gewijd aan de Boeddha en Vishnoe (links) zullen worden bezocht door de pelgrims. Het geofferde fruit wordt weer meegenomen en kan worden uitgedeeld, bijvoorbeeld aan de armen. Of aan voorbijgangers..... wel lekker, zo'n banaantje.....

Henri Strobant, maart 2017

VIERINGEN | MEI

Zondag 7 mei

Bennekom	10.30	Hans Le Grand	U
Ede	10.30	drs. J. de Wit	VN
Lunteren	10.30	Roos van Doorn	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	
Renkum	10.00	mevr. ds. de Klerck – Bets	R
Rhenen	10.30	Ronald Naar met het Lied van de Ziel	VN
Veenendaal	10.00	thema – Ontmoeting	
Wageningen	10.00	Monique van Zoest	

Zondag 14 mei

Bennekom	10.30	stilteviering	VN
Ede	10.30	geen viering	
Lunteren	10.30	meditatief Samenzijn	
Oosterbeek	10.00	dhr. J.A. Noordeman	
Renkum	10.00	Marrie van Leeuwen	
Rhenen	10.30	lezing in Amerongen , Hermien de Ridder, haptotherapeute, 'Wat is de rode draad in jouw leven?'	
Veenendaal	10.00	Open Ruimte	
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden, kinderkringen en oppas	DG
Wolfheze	19.00	Het Schild, ds. D. Kruyt	

Zondag 21 mei

Bennekom	10.00	lintviering met Bennekomse kerken	
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. J. Kieneker	VN
Rhenen	10.30	mevr. W.I.J. Hörst	VN
Veenendaal	10.00	Mar van de Velden	
Wageningen	10.00	Johannes Diepersloot	

Zondag 28 mei

Bennekom	10.30	viering door leden en begunstigers	
Ede	10.30	lezing: 'De Gnosis van de Vrouw' door Robert Swami	
Lunteren	10.30	Harm Knoop	VN
Oosterbeek	10.00	ds. M.F.C. Junte	
Renkum	10.00	mevr. I. Horst	VN
Rhenen	10.30	viering in Amerongen	
Veenendaal	10.00	verhalenverteller Paul Groos	
Wageningen	10.00	(Hemelvaart) Andries Govaart, kinderkringen en oppas	DG

VIERINGEN | JUNI

Zondag 4 juni | Pinksteren

Bennekom	10.30	Peter Samwel - met de cantorij	VN
Ede	10.30	geen viering	
Lunteren	10.30	Carel ter Linden	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	Marrie van Leeuwen	
Rhenen	10.30	mevr. K.M. van Holst-van der Waarde	VN
Veenendaal	10.00	Jaap van 't Riet	VN
Wageningen	10.00	Jeanette den Ouden	

Zondag 11 juni

Bennekom	10.30	door de leeskring: Thomasevangelie	
Ede	10.30	mevr. E. Wenning	VN
Lunteren	10.30	meditatief samenzijn	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. E.M. Plantier	R
Renkum	10.00	Marrie van Leeuwen	
Rhenen	10.30	lezing in Amerongen : Harry Hofman, 'Meditatie'	
Veenendaal	10.00	lezing over Kierkegaard door Jan Keij	
Wageningen	10.00	Monique van Zoest kinderkringen en oppas	DG
Wolfheze	19.00	Het Schild, ds. D. Kruyt	

8

EENHEID

Zondag 18 juni

Bennekom	10.00	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	geen viering	
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	dr. J. Siemerink	VN
Renkum	10.00	mevr. E. Kruijt	VN
Rhenen	10.30	mevr. drs. W. Vlieger	VN
Veenendaal	10.00	Harm Knoop	VN
Wageningen	10.00	DGL- Dienst voor en door gemeenteleden	

Zondag 25 juni

Bennekom	10.30	Roos van Doorn	VN
Ede	10.30	drs. H.R. Knoop	VN
Lunteren	10.30	geen activiteiten	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	
Renkum	10.00	Marrie van Leeuwen	
Rhenen	10.30	viering in Amerongen	
Veenendaal	10.00	Thema-Ontmoeting	
Wageningen	10.00	afscheid eindexamenkandidaten; Johannes Diepersloot kinderkringen en oppas	DG

ALGEMENE AGENDA | MEI

9	Bennekom	open tafel	17.45
11	Bennekom	lezing door Tjeu van den Berk: over het Vogelpaar uit Die Zauberflöte	20.00
12	Lunteren	familietheater, Serge Bosman	19.00
14	Bennekom	afsluiting expositie	14.00 – 17.00
17	Renkum	open tuindag met terras	09.30 – 16.00
18	Lunteren	filmhuis, The Lady in the Van	20.00
19	Wolfheze	viering, mevr. drs. A. Saal	19.00
19	Veenendaal	lied van de Ziel o.l.v. Ronald Naar	20.00
20	Bennekom	stiltewandeling	10.00
26	Rhenen	koffie met Monique	10.00
28	Ede	lezing: 'De Gnosis van de Vrouw' door Robert Swami	10.30

ALGEMENE AGENDA | JUNI

7	Lunteren	meditatie op het zand o.l.v. Gert van Dalen	19.30
12	Bennekom	café van Verdieping	20.00
30	Veenendaal	lied van de Ziel o.l.v. Ronald Naar	20.00

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekeradres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



OPEN TAFEL: op 9 mei voor de laatste keer dit seizoen! Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij mevr. Inge Reitsma, tel. 0317-840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com

10
EENHEID

DONDERDAGAVONDLEZING: *Papageno* en *Papagena* door **Tjeu van den Berk**. *Papageno* en *Papagena*, de vogelvanger en zijn vrouwtje uit Mozarts opera *Die Zauberflöte*, worden door de meeste regisseurs als potsierlijke types op het toneel gezet. In zijn laatste boek betoogt Tjeu van den Berk echter dat ze samen de ruggengraat van de opera vormen.

Die *Zauberflöte* is een vrijmetselaarsopera. Mozart en de tekstdichters van de opera waren vrijmetselaars. In hun inwijdingsrituelen stonden alchemistische symbolen centraal. Die spiritualiteit wilden ze op de Bühne laten zien.

Volgens Van den Berk beeldt de hele opera de mystieke inwijding van de menselijke ziel uit met behulp van alchemistische symbolen. De alchemisten wilden 'vuur' en 'water' verbinden tot een 'heilig huwelijk', de tegengestelde mannelijke en vrouwelijke krachten vruchtbaar verenigen.

Voor de vrijmetselaar Mozart en zijn logebroeders betrof het hier een spiritualiteit waarin de duistere

en lichtende krachten in een mens een huwelijk dienden aan te gaan. Om tegenstellingen te verbinden heeft men echter bemiddelende krachten nodig, androgyne krachten, zowel mannelijk als vrouwelijk van aard.

In de opera vormen *Papageno* en *Papagena* nu juist die bemiddelende krachten. Alchemistisch uitgedrukt symboliseren zij samen de androgyne *Mercurius*, het 'kwik der wijzen'. Zij bewerken dat de zoon van het licht, *Tamino*, een huwelijk aangaat met de dochter van de duisternis, *Pamina*.

Tijdens zijn voordracht zal Van den Berk deze archetypische Tweeling tot leven brengen. Dit zal gepaard gaan met het projecteren van fragmenten uit de opera en met het vertonen van alchemistische afbeeldingen.

Dr. Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Utrecht. Hij werkte aan de Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Bekende boeken van hem zijn: Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie (5de druk), Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn (5de druk), Het mysterie van de hersenstam (5de druk) en het Het Numineuze (2de druk). Eigenzinnig kunstzinnig de visie van Carl Gustav Jung op kunst. Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom (2de druk). In de ban van Jung. Nederlanders ontdekken de Analytische Psychologie (2014).

Deze lezing wordt samen met boekhandel Novita georganiseerd.

Datum: donderdag 11 mei

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 6,- (leden) / € 8,- incl. koffie/thee

Opgave: u hoeft zich voor deze lezing niet op te geven.

LINTVIERING: Raad van Kerken op 21 Mei 2017.

Op 21 mei organiseert de Raad van Kerken Bennekom een Lintviering met als thema 'All-in the Family'. Zowel in kerkelijk als in gezinsverband kan men met elkaar verbonden zijn. De Lintviering is ontstaan uit de gedachte mensen meer betrokken te laten zijn bij de verschillende geloofsbelevingen in de verschillende kerken in Bennekom. Het lint wordt gevormd door de kerkgangers die tijdens de viering letterlijk op pad gaan naar een andere kerk. De deelnemende kerken zijn de Brinkstraatkerk, de Oude of St. Alexanderkerk, de Ontmoeting en de Maria Virgo Regina.

Dit jaar is er echter voor een andere opzet gekozen. De voorgangers gaan halverwege de dienst op pad naar een andere kerk. Doordat zij de dienst leiden vanuit hun eigen geloofsbeleving blijft het aspect van oecumene in stand.

Het motto van de Raad van Kerken luidt:

'Wij kunnen niet één zijn, als we elkaar niet liefhebben,

Wij kunnen elkaar niet liefhebben, als we elkaar niet kennen,

Wij kunnen elkaar niet kennen, als we elkaar niet ontmoeten'.

In elke kerk zal een koor of speciale muzikale begeleiding aanwezig zijn.

De begintijd van de viering is in alle kerken 10.00 uur. Aan het eind is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een kopje of koffie of thee.

Collecte tijdens de lintviering: op die dag wordt er, zo besloot de RvK Bennekom, een extra collecte gehouden voor Epafras: deze organisatie bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland en geeft hen geestelijke zorg.

VAN DE PENNINGMEESTER: de opbrengst van de extra collectes bedroeg: Op 5 februari voor Commissie Ontwikkelingssamenwerking € 243,45 Op 5 maart voor Hospice Wageningen € 347,95 Allen hartelijk dank voor uw bijdrage!

PENDELDIENST: voor wie gebruik wil maken van de Pendeldienst: Vanaf 1 januari 2017 is er een vast telefoonnummer, namelijk dat van mevrouw Siti v.d. Dussen, dat u kunt bellen als u opgehaald wilt worden om een zondagmorgenviering bij te wonen. Het nummer is 0318 416921. U kunt bellen op de gehele vrijdag en de zaterdagochtend tot 12 uur.

VAN DE LEDEN: ledenmutaties per 1 april 2017: *overleden* op 30-3-2017 Dhr. J. Berghuis, Jan Hoolboomweg 1, 6745 XH De Klomp. *Verhuisd:* mevr. Grietha Rijlaarsdam, oud adres: Bakkerstraat 44, 6721 WG Bennekom. Nieuw adres: Haarlemmermeerstraat 149H, 1058 JX Amsterdam.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel.: 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl



VAN KERST NAAR PASEN: sinds de kerstdagen hangt er een prachtige alternatieve kerstboom tegen de achterwand. De boom bestaat uit uitspraken die voor iedereen toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Deze boom is zeer op prijs gesteld door de leden en op oudejaarsavond is er zelfs besloten deze langer te laten hangen. Met Pasen was het moment aangebroken om de boom van de muur te verwijderen. Hiermee is een eind gekomen aan een mooie boodschap aan alle bezoekers van ons gebouw. Nelke, nog hartelijk bedankt voor deze geweldige bijdrage.

AFSCHEID VAN ONZE VOORZITTER: bij de algemene ledenvergadering heeft Aad Cattel de voorzittershamer neergelegd. Hiermee nemen wij afscheid van een voorzitter, die veel inzicht heeft in de gang van zaken achter de schermen. Namens zowel de leden als het bestuur danken wij je voor je inzet, wij zullen je kennis zeker missen.

Met het afscheid van Aad Cattel is voor de functie van voorzitter een vacature ontstaan die nog niet is ingevuld. Hierdoor is het bestuur niet volledig. Voor deze functie zoekt het bestuur iemand met leidinggevende kwaliteiten, maar ook kennis heeft binnen de vereniging. Mocht u zich aangesproken voelen of iemand kennen

die hiervoor in aanmerking komt, meldt u dit dan bij de secretaris.

LEZING: 'De Gnosis van de Vrouw' door Robert Swami

Gnosis is een 'kennis Gods', die als een Liefde-Wijsheid in alle eeuwen verkondigd werd. De Gnosis van nu zou verkondigd zijn door de Christus, de mens zou toe zijn aan een innerlijke religie van herkenning van de Liefde-Wijsheid in zichzelf. In deze lezing staat het Evangelie van Maria Magdalena daarin als leidraad centraal. Robert Swami Persaud werd in een Hindoe-staanse familie geboren in Den Haag, volgde zijn Ayurvedische opleidingen in Zuid-India en studeerde in Nederland o.a. farmacologie voor artsenbezoekers. Daarnaast is hij lid van de Orde van het klassieke Rozenkruis 'Fama Fraternitatis'. Tot haar inspiratoren behoren o.a. Jacob Boehme, Meister Eckhardt, Gottfried de Purucker, Max Heindel, Jan van Rijckenborgh en zijn zoon en schoondochter Henk en Mia Leene. Voor meer informatie zie de website: <http://www.klassiekerozenkruis.nl/>

Datum: zondag 28 mei
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage met
€ 5,- als richtbedrag

SPELEN MET VERHALEN: een terugblik.

Na een moeizame inschrijvingsperiode (er waren eerst te weinig mensen) startten we in maart toch met 10 mensen. Voor iedereen een onbekend gebied maar allemaal enthousiast om te ontdekken wat dat nou is: 'spelen met verhalen'.

Iedere avond bestond uit een warming up in de vorm van een gekke opdracht. Daarna werd er gewerkt met en vanuit een groter verhaal (o.a.

Toon Tellegen en een boomverhaal).

Daarna nog een toetje.

Alle werkvormen hadden met verhalen te maken, groot, klein, kort, snel, doordacht, zwaarmoedig, licht.

Na vier avonden was iedere deelnemer wijzer geworden. Er was veel gelachen, er was veel beleefd, veel gevoeld aan irritatie, plezier, diepgang, beleving, herkenning.

En een aantal deelnemers wil volgend jaar wel weer.

Mocht u meer willen weten, of u alvast aan willen melden, dan kan dat via info@vrijzinnigen-ede.nl

VAN DE LEDEN: *bedankt als leden:* de heer S. van Leeuwen en mevrouw J. van Leeuwen-Walraven.

AUTODIENST: voor vervoer kunt u bellen naar:

mevr. Hijwegen	415461
dhr. Wamelink	636620
mevr. Neuteboom	635461

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94

Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur



mei

07 ds. van Zanden
14 ds. Reedijk
21 past. H. Lucassen
28 ds Reedijk

juni

04 Gave viering
11 ds. de Waard
18 past. Lucassen
25 ds. Reedijk

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekev@hotmai.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>



VAN HET BESTUUR: in de vorige Eenheid stond al een korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 maart jl. Met elkaar werken aan onze mooie vereniging. Tijdens die ALV bleek ook, dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. De twee vacatures die er zijn, zijn nog steeds niet ingevuld. Wel heeft het bestuur intussen Mirjam de Kluijver aangesteld om ons te ondersteunen bij het organiseren van de activiteiten voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 11 maart verder in kaart gebracht welke 'commissies' er zijn, wie het aanspreekpunt is en wie vanuit het bestuur de contactpersoon is. Bovendien hebben wij een aantal portefeuilles opnieuw verdeeld.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur:

Gert van Dalen:

- Functie: voorzitter.
- Algemene zaken.
- P&O.
- Regionaal en landelijk overleg.

Gineke van Hoogdalem:

- Functie: secretaris.
- Activiteitencommissie: contactpersoon Mirjam de Kluijver.

- Pastoraat, lief- en leedcommissie: contactpersoon: Klaske Heida.
- Commissie 'Viering': contactpersoon: Marieke van Es.
- Muziekcommissie: contactpersoon: Geertje Timmers.

Renze Holwerda.

- Functie: penningmeester.
 - o Beheer van tuin en gebouw
 - o Technische commissie: contactpersoon: vacature
 - o Tuincommissie : geen contactpersoon.
- Coördinatie beheer en roostering eigen gebruik en verhuur van het gebouw: contactpersoon: Fieneke van Dalen.
- PR en website: door alle veranderingen, waar we mee bezig zijn, is hier nog geen contactpersoon te vermelden.

14
EENHEID

FAMILIETHEATER: 'Roel droomt! Of niet!!!.....', Serge Bosman

Roel heeft het allemaal zien gebeuren. Vanuit zijn slaapkamerraam. Maar dat is raar. Dit is een verhaal dat honderden jaren geleden is gebeurd. Die witte schim, zou dat echt de juffer van Kernhem zijn geweest?

Roel gaat op onderzoek uit en belandt in een verhaal vol geschiedenis, Spanjaarden, oorlog en hij beleeft het allemaal mee. De geschiedenis speelt zich voor zijn ogen af. Maar wat is waar, en wat is niet waar? Is het een verhaal, een droom of echt gebeurd?

Verhalenverteller Serge Bosman speelt, vertelt en musiceert samen met het publiek door dit fantastische verhaal vol durf en moed.

Als theatermaker en dramadocent heeft Serge de afgelopen jaren gewerkt aan veel projecten voor jongeren. In deze solo voorstelling komt alles samen. Zijn drang om mooie verhalen te

vertellen, de klanken van klassieke muziek die inspireren, het schrijven van liedjes én het spelen met en voor publiek.

Meer info: www.sergebosman.nl

Datum: vrijdag 12 mei
 Aanvang: 19.00 – 20.00 uur
 Kosten: € 3,- kleine kinderen, € 5,- grote kinderen (vanaf 16 jaar)
 Reserveren: theaterlunteren@gmail.com

FILMHUIS: 'The Lady in the Van'

Waargebeurd en komisch drama met Maggie Smith als een excentrieke dame die jarenlang in een busje woonde op de oprit van een Londense schrijver. Juffrouw Shepherd is een excentrieke en koppige vrouw van onbekende afkomst die in de jaren zeventig 'tijdelijk' haar oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen. Vervolgens bleef ze hier vijftien jaar lang wonen.

The Lady in the Van is een verfilming van het gelijknamige boek en het theaterstuk dat schrijver Alan Bennett op zijn eigen ervaringen baseerde.

Groot-Brittannië, 2015 met Maggie Smith; Regie: Nicholas Hytner.

Datum: donderdag 18 mei
 Kosten: richtbedrag vrijwillige bijdrage € 5,-
 Inloop met koffie of thee: 19.30 uur
 Aanvang film: 20.00 uur

LEZING: 'Geweldloze communicatie', Harm Knoop

Geweldloze communicatie (een interactieve lezing).

Die uitdrukking wekt hier en daar nogal wat irritatie op. Hoezo 'geweldloos'? Is onze gebruikelijke

communicatie dan zo gewelddadig?!

Ja, veel en veel meer dan we ons bewust zijn.

Geweldloze Communicatie (GC) opent onze ogen en oren voor hoe we doorgaans de mensen om ons heen (kan ook op grote afstand en sprekend tegen een derde) de maat nemen en ze een 'oordeel' meegeven. We luisteren ogenschijnlijk wel naar elkaar, maar horen we echt wat de ander zegt of horen we wat we zelf al lang aan ideeën, overtuigingen, meningen meedragen? GC biedt een taal die verbindt, een taal van mededogen die ontwapent – de alom aanwezige dreiging van een oordeel verdampt en geeft een ongekende ruimte om elkaar werkelijk te ontmoeten.

De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934-2015) heeft het opgebouwd en uitgewerkt, de methode en het wereldwijde netwerk van GC (Nonviolent Communication). Als u het proeft en de smaak te pakken krijgt, is er geen houden meer aan. En het is ook nog eens besmettelijk.

Harm Knoop zoekt steeds het eigene, van zichzelf, van de ander(-en), van het verhaal, beeld, thema. De schat die in alle mensen, in hun eigenheid, verborgen ligt, die schat opgraven is het mooiste wat bestaat.

www.harmknoop.nl

Datum: zondag 28 mei

Kosten: vrijwillige bijdrage bij een lezing met een richtlijn van € 5,- wordt op prijs gesteld

STILTE op 't Zand: een avond met elkaar naar het Wekeromse Zand, waar we met behulp van enkele oefeningen en korte teksten steeds stiller in onszelf kunnen worden. Vervolgens zullen we de stilte in de natuur ervaren, ieder op zijn eigen

wijze. Vertrek vanaf het Witte gebouwtje aan de Dr. Kimmijserlaan 28.

Datum: woensdagavond 7 juni (bij slecht weer 14 juni)

Aanvang: 19.30 uur op de fiets, terug om plm. 22.00 uur.

Begeleiding: Gert van Dalen.

Opgave: 0318-485254 of per e-mail gert.vandalen@planet.nl

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Info: Theresia Kamphuys 06 13650293

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

15

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026-333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: www.remonstranten.org/oosterbeek



Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: www.remonstranten.org/oosterbeek

Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: Marrie van Leeuwen
tel: 0317 - 740457, 06 22694968
e-mail: mvanleeuwen14@ziggo.nl

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat: Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



BERICHT VAN DE VOORGANGER:

preekvoorbereiding voor de dienst van 14 mei.

Datum: dinsdag 9 mei

Aanvang: 14.30 uur

Plaats: bestuurskamer Rijnkapel

preekvoorbereiding voor de dienst van 25 juni.

Datum: dinsdag 20 juni

Aanvang: 14.30 uur

Plaats: bestuurskamer Rijnkapel

16
EENHEID

MEDITATIEVE DANS: We zullen de keuzen van de dansen aanpassen aan het seizoen en veel dansen herhalen van het afgelopen jaar. We dansen elke vrijdagmorgen van 10.00 - 11.15 uur **behalve op 30 juni**. Iedere keer zal een tekst, gedicht of gebed centraal staan.

5 Mei is het thema ongetwijfeld **Vrijheid**.

MEDITATIEF BIJBELLEZEN: zie voor informatie Eenheid april of het programmaboekje.

Datum: dinsdag 2 + 16 mei

Aanvang: 15.00 uur

Plaats: bestuurskamer Rijnkapel

NATIONALE DODENHERDENKING: ook dit jaar organiseert de Inter Kerkelijke Werkgroep Renkum/

Heelsum (IKW) deze herdenking in de Nederlands Hervormde Kerk in Renkum. Na afloop is er de stille tocht naar het monument op het Europa plein waar de Nationale Herdenking plaats vindt.

Datum: donderdag 4 mei

Aanvang: 19.00 uur de dienst en 20.00 uur de stille tocht.

Plaats: Hervormde Kerk in Renkum, aan de Kerkstraat.

TUINGROEP EXTRA WIED-OGHTEND: we plannen de woensdag in de week voorafgaande aan de Open Tuindag, een extra 'wied ochtend', waarop we de tuin vast zullen voorbereiden. Dus op 10 mei, zelfde tijd als een gewone Tuinochtend.

OPEN TUINDAG MET TERRAS: mei maand is open tuindag maand!! de 12e open tuindag: een mooie kans om elkaar in een ontspannen en gezellige sfeer te ontmoeten, te genieten van al het moois in de tuin, maar ook om toch even de handen uit de mouwen te steken. Buiten is het terras op het grint vóór de kerk, onder de parasol, met een heerlijke bak koffie met lekkers, een lunch en 's middags nog thee.

Datum: woensdag 17 mei

Aanvang: 09.30 tot 16.00 uur

WANDELING NA DE VIERING: deze wandeling, georganiseerd door de programma commissie, voert ons naar het tussen de bospercelen verscholen Arboretum Oostereng. De route is ongeveer 1.3 km lang en goed begaanbaar. Dus trek de wandelschoenen aan en laat je leiden door een vrijwilliger van het Arboretum!

Datum: zondag 21 mei

Aanvang: na de dienst, ongeveer 11.30 uur

ACTIVITEITEN MEI:

02	meditatief Bijbellezen	15.00 uur
04	herdenkingsdienst Ned. Herv. Kerk Renkum	19.00 uur
09	preekvoorbereiding voor a.s. zondag	14.30 uur
10	tuingroep extra wied-ochtend	09.30 uur
16	meditatief Bijbellezen	15.00 uur
17	open tuindag met terras	09.30 – 16.00 uur
21	wandeling na de viering	11.30 uur

ACTIVITEITEN JUNI:

04	pinkstermanifestatie St. Josephkerk in Heelsum	11.45 uur
20	preekvoorbereiding voor de viering a.s. zondag	14.30 uur
21	tuingroep	09.30 uur

AUTODIENST MEI:

07	Anneliese van Dam	0317 313616
14	Hendrik Harssema	0317 314328
21	Jolanthe Harssema	0317 314328
28	Gerrit Bollen	0317 313233

AUTODIENST JUNI:

04	Anneliese van Dam	0317 313616
11	Margreet Spijker	0317 313905
18	Francisca Krijnen	0317 310507
25	Gerrit Bollen	0317 313233

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (juli/augustus) doorgeven voor 1 juni aan Jenny de Zwart. jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



IN MEMORIAM: Everdien van Schaik-Dekker.

'Een licht gaat uit en schijnt niet meer.'

Geheel onverwacht is in haar slaap overleden mijn schoonzus en onze tante Everdina van Schaik-Dekker.

Dit was de aankondiging van de zeer hechte familie. Everdien, was een trouw lid van onze geloofsgemeenschap. Ze voelde zich heel verbonden met het vrijzinnige geloof, al van huis uit. Van grote betekenis was voor haar de Zustervereniging, later Dames en Vrouwenvereniging. De vrouwen waren toen vaak bezig met het maken van o.a. kerstlopers en tafelkleedjes. Everdien maakte ook bloemstukken en versierde kaarsen, zelfs een doopkaars. Met elkaar werden ook de zieken en anderen, die niet naar de dienst of de Vrouwenvereniging konden, opgezocht.

Toen Wim, haar man, thuiskwam en moest revalideren na een herseninfarct was het leven voor beiden moeilijk. Everdien was erg zorgzaam en kwam ook minder naar De Vlam.

Everdien en Wim waren zeer gastvrij en Everdien beheerde het dikke fotoboek van de Vrouwenvereniging. Daar werd dan ook nog weleens gebruik van gemaakt om samen oude

herinneringen op te halen.

Na de opname van Wim in een verpleeghuis kon ook Everdien niet meer in haar huis in Rhenen wonen. Ze woonde tot haar overlijden in een mooie zorgwoning dichtbij haar man en dierbare familie. Daar kon ik haar nog regelmatig bezoeken en onze Eenheid brengen.

Tijdens het laatste gesprek vertelde ze me dat het iets beter met haar ging, maar dat ze het liefst haar ogen dicht wilde doen en op bed sterven in haar slaap. Die wens is nu uitgekomen. Een jaar na het overlijden van Wim is zij rustig in haar slaap overleden.

We zijn dankbaar dat ze nu rust heeft. Wij, die haar nog kennen (ze is een van de oudsten), zullen haar missen!

Marjolein Roest

LEZING: in de Rijnkapel in Amerongen.

Haptotherapeute **Hermien de Ridder** houdt een lezing over **'Wat is de rode draad in jouw leven?'**

Op deze ochtend gaat het om gebeurtenissen, situaties, gedrag, dingen die veel in je leven aanwezig zijn, zich als een rode draad laten zien in je leven. Zijn het fijne dingen, houden zo! Zijn het minder fijne dingen, hoe kan je het veranderen?

Het thema kunnen we bekijken vanuit zijn positie op de emotiemeter van liefde en angst. Is het een rode draad die een positie heeft in de buurt van liefde, van blijdschap, van gezondheid of heeft de rode draad een positie in de buurt van angst, van piekeren, van somberheid. Is het een thema die laag staat op de emotiemeter, dan kijken we naar de mogelijkheden die iemand zelf heeft om te werken aan transformatie van angst naar liefde.

Bekend als we zijn met het bureaublad van

een pc, van een smartphone of tablet gaan we kijken naar het bureaublad van ons leven: waar klik je het meeste op?

Datum: zondag 14 mei

Aanvang: 10.30 uur

ONTMOETING: in de Rijnkapel in Amerongen.

Op 28 mei is er geen viering in de Rijnkapel. Er wordt een informele koffieochtend gehouden. Er is (nog) geen speciale invulling voor de ochtend bekend.

AUTODIENST

mei

07	dhr. Mulder	0317 613 639
14	dhr. Korver	0317 619 194
21	mevr. van der Zee	0488 441 160
28	dhr. van Holst	0317 613 597

juni

04	dhr. Korver	0317 619 194
11	mevr. van der Zee	0488 441 160
18	dhr. van Holst	0317 613 597
25	dhr. Mulder	0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (voor juli en augustus) moet uiterlijk 1 juni zijn doorgegeven aan Wim Korver. E-mail: w.f.korver@kpnplanet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: j.vantriet@ziggo.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL39INGB 0000 611776
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

VOORSTELLING: door verhalenverteller **Paul Groos: 'Het Wonderlijke Verhaal van Oedjat, het Vliegende Oog'**

'In het begin was er alleen maar water. Eeuwigheid na eeuwigheid was er alleen water, deinend door de wind. Zomaar uit het niets kwam er uit het water een bloemknop te voorschijn. Eeuwigheid na eeuwigheid dreef de bloemknop op de golven. En toen ging hij langzaam open...'

In Egypte vertelden ze meer dan 5000 jaar geleden een verhaal over hoe het allemaal begon. Het water van de zee, het groene land, de rivier, de mensen en vooral de goden. Het Egyptische scheppingsverhaal heeft duidelijke parallellen met het scheppingsverhaal in de Bijbel, maar met een heel eigen, Egyptisch karakter. Het is een verhaal van elkaar opvolgende generaties, van rivaliteit, liefde en trouw. In het verhaal staat een oog centraal. Een vliegend oog. Het is het wonderlijke verhaal van Oedjat, het vliegende oog.

Paul Groos koos voor een studie Klassieke Talen in Nijmegen, al snel gecombineerd met een studie Keltisch in Utrecht. Hij leerde die prachtige vreemde talen kennen, Latijn, Grieks, Welsh, Iers, Hebreeuws, maar vooral de bijzondere verhalen: de mythen over goden, monsters en helden, de legenden over heiligen en heidenen, maar ook

de verhalen uit de geschiedenis over keizers, filosofen en soldaten. Hij ging werken op de school waar hij als leerling ook al had rondgelopen, het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, als docent Latijn en Grieks. Na vele jaren voor de klas, kwam hij min of meer toevallig weer aan de universiteit terecht. Hij kon zijn baan op school combineren met een baan als vakdidacticus Klassieken aan het Instituut voor Leraar en School. En toen kwam de Vertelacademie op zijn pad en begon hij met wat nieuws: vertellen voor publiek.

Om dit soort lezingen/voorstellingen te kunnen blijven organiseren is er een collecte - hiervoor is een gemiddeld bedrag van € 5,- p.p. berekend. Na afloop is er thee/koffie/limonade en gelegenheid om na te praten.

Datum: zondag 28 mei

Aanvang: 10.00 uur

MEDEDELINGEN

Jaarlijks uitstapje - 16 mei:

We gaan voor de tweede keer - eerder al in 2012, en nu nogmaals op verzoek - naar De Levenstuinen van het Groot Hontschoten bij Teuge: www.levenstuinen.nl. Programma:

10:00 uur na een kopje koffie vertrek naar De Levenstuinen

11:00 aankomst en koffie met verrukkelukku taart

11:30 start wandeling door de tuinen

13:00 lunch op het Groot Hontschoten

14:00 voor liefhebbers de mogelijkheid tot nog een korte wandeling

15:00 terugreis naar Veenendaal, aankomst ± 16.00 uur.

Eigen bijdrage: € 25,-

Opgeven vóór 5 mei bij Wil Gouda, 820357/06-40717655 of mail naar wil.gouda@casema.nl

Parkeerborden: De oude NPB parkeerborden bij ons gebouw zijn vervangen door 6 parkeerbordjes met het nieuwe Vensterlogo.

Mutaties: Henk Harmsen, Lotte Müller en Gert Vlaanderen hebben bedankt als lid. Uiteraard vinden we dit erg jammer, maar we respecteren hun keuzes. We danken hen hartelijk voor hun betekenisvolle bijdragen in de afgelopen jaren!!

Verhuisd: Anke van der Werf - van de Munnikenweg naar Cavansalaan 26, 3903 XD in Veenendaal, haar tel.nr. blijft 555093.

Mevr. H.M. van Os - van de Kerkewijk naar Dorpsstraat 50-101, 6871 AM Renkum (tel. via de Rijnhof, 0317-397697). Haar broer Gosen van Os (Kerkewijk) *overleed* op 24 maart j.l.; Marieke de Vries-Hofman leidde de afscheidsdienst op 1 april in Ede.

AANBEVOLEN boek:

in de Thema-Ontmoeting van zondag 19 maart stond een boek van Rachel Joyce centraal: 'De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry'. Er werden delen uit voorgelezen, omlijst met muziek en korte meditatieve stiltemomenten. Menigeen was onder de indruk van deze Ontmoeting en er kwam een vraag om een aanbeveling voor dit boek in de nieuwsbrief en in Eenheid. Inmiddels staat het boek te leen in de Vensterboekenkast.

Een korte beschrijving:

Harold Fry, een kleinburgerlijke gepensioneerde Engelsman, krijgt op een dag een brief van Queenie Hennessy, één van de weinige collega's op de brouwerij waarop hij ooit enigszins gesteld was geraakt.

In de brief schrijft ze dat ze kanker heeft en ongeneeslijk ziek is.

Harold schrijft een onbeholpen briefje met wat troostende woorden, trekt zijn bootschoenen aan en wandelt richting brievenbus om het briefje te posten. Zich schuldig voelend over

zijn gebrek aan toereikende woorden besluit hij verder te lopen, naar de volgende brievenbus. Maar ook daar loopt hij verder.

Bij een pompstation vertelt Harold aan het meisje achter de balie over zijn brief. Ze vertelt hem dat ze een tante had die ook ten dode was opgeschreven wegens kanker, maar uiteindelijk bleef de tante leven. Door te geloven. De openhartigheid van het meisje over de kracht van haar geloof doet Harold duizelen. Hij besluit om Queenie op te gaan zoeken in het verpleeghuis in Berwick-upon-Tweed, en laat haar via een zuster weten dat hij onderweg is: "Zeg haar maar dat Harold Fry onderweg is. Ze hoeft alleen maar te wachten. Want ik ga haar namelijk redden. Ik zal blijven wandelen en zij moet blijven leven. Wilt u dat tegen haar zeggen?"

Zonder voorbereiding en met een conditie van niks begint Harold te lopen. Onderweg vertelt hij over zijn reis aan de mensen die hij tegenkomt. De mensen vinden het fantastisch wat hij doet. Harold voelt zich voor het eerst in zijn leven speciaal en ondanks de pijn in zijn kuiten en vreselijke blaren zet hij door. Her en der krijgt Harold wat spulletjes toegestopt en wordt hem onderdak aangeboden.....

Het verhaal neemt je in wandeltempo mee naar de gemoedelijke heuvels van het Britse landschap. Terwijl Fry voet na voet de weg naar Queenie aflegt, krijg je als lezer toegang tot de gedachten, frustraties en angsten van Harold. De geduldige lezer wordt beloond met een reeks van kleine, herkenbare gebeurtenissen die het leven zin geven, als je ervoor openstaat!

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

Contactochtenden: dinsdag 2 mei, en op 16 mei is het jaarlijkse uitstapje!(NB: zie Mededelingen) In de maand juni op dinsdag 6 en 20 juni.

Het zijn doorgaans ochtenden waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet.

Cursus in wonderen: in principe de 1^e maandag van de maand, behalve in juli en augustus. Aanvang 20.00 uur. Inl. Wil Gouda, tel. 0318 820357.

Lied van de Ziel: o.l.v. **Ronald Naar** op vrijdag 19 mei en vrijdag 30 juni. Aanvang 20.00 uur. Inl. 0343 456646 of www.zingenddoorhetleven.nl.

COLLECTES MEI:

7 en 21 voor het Venster, 14 voor Mesic Tilapia, en 28 voor Lezingen en Voorstellingen.

COLLECTES JUNI:

4 en 25 voor het Venster, 11: Lezingen, en 18: Likoni Onderneemt.

AUTODIENST MEI: wie graag opgehaald wil worden, kan contact opnemen (uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) met:

07	Ingrid van Rhee	0318 502042
14	Rinie van der Leer	0318 629952
21	Wil Gouda	0318 820357
28	Els van Duijvenbode	0318 526027

AUTODIENSTEN JUNI:

wie graag opgehaald wil worden, kan contact opnemen (uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) met:

04	Marjo van Rijnsoever	0318 527495
11	Eveline de Kock	0318 514416
18	Hannie Kämink	06 44256648
25	Ingrid van Rhee	0318 502042

Soms zijn er tussentijdse wijzigingen – kijk voor alle zekerheid voor de actuele informatie op onze website: www.hetvensterveenendaal.nl.

U kunt zich ook abonneren op de maandelijks digitale nieuwsbrief met actueel en wetenswaardig nieuws over Het Venster.

Wie deze nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, kan een mail sturen naar prcommissie@hetvensterveenendaal.nl, of zich aanmelden via de website.

Wageningen

Arboretumkerk

Voorganger: ds. G.J.J. van Hiele en mevr. C. van Ark
Arboretumlaan 1A
6703 BD Wageningen,
Tel. 0317 422972
E-mail: gerke.vanhiele@planet.nl en corien.vanark@planet.nl

Secretaris: mevr. José Kok
Zwanebloemstraat 26
6871 WN Renkum
Tel. 0317 319811,
E-mail: josekok66@gmail.com

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



22

EENHEID

UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. C. van Ark	Arboretumlaan 1a	6703 DD Wageningen	0317 422972
ds. G.J.J. van Hiele	Arboretumlaan 1a	6703 DD Wageningen	0317 422972
mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Marrie van Leeuwen			0317 740457
			06 22694968
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

23

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13, 6706 CV Wageningen	
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.	0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren	
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com	0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.

Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei