



Vensternieuws voor MEI 2018

## NIEUWSBRIEF MEI 2018



*(foto Jocelyn Readett)*

## ZONDAGEN MEI bijeenkomsten – aanvang 10.00 uur:

06 [Ivo de Jong](#)

13 [Thema-Ontmoeting](#)

20 [Mike Bais](#)

27 [Vrije Ruimte](#)

## COLLECTES

06, 13, en 27 voor Het Venster, 20 voor de Voedselbank Veenendaal

## AUTODIENSTEN

06 Wil Gouda 0318-820357

13 Rinie van der Leer 0317-756967

20 Wil Gouda 0318-820357

27 Hannie Kämink 06-44256648

## VERDER DEZE MAAND in Het Venster...

(meer info verderop)

01, 15 en 29 Contactochtenden

07: Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen

24: Re-Creatiemiddag

25: Lied van de Ziel

## NOTEER VAST IN DE AGENDA

**Zondagen juni:**

03: Harm Knoop

10: Laurens ten Kate (Lezing)

17: Hans le Grand

24: Thema-Ontmoeting

## VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

– **Contactochtenden:** op dinsdag 1, 15 en 29 mei. Het zijn doorgaans dinsdagochtenden (in de even weken van het jaar) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Soms is er een speciale gast, of een gezamenlijk uitstapje. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij [Wil Gouda](#): 0318-820357.

– **Gespreksgroep Een Cursus in wonderen:** maandag 7 mei. Aanvang 20.00 uur.

In principe de 1e maandag van de maand. Inl. [Agnes Colijn](#), tel. 0318-507301.

– **Lied van de Ziel:** vrijdag 25 mei. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Entree gratis. Iedereen is welkom, zangervaring niet nodig.

Laatste keer op 26 juni! Zie ook [www.zingenddoorhetleven.nl](http://www.zingenddoorhetleven.nl) en het artikel verderop. waarin Ronald Naar wordt geïnterviewd over Het Lied van de Ziel.

## MEDEDELINGEN

### Koninklijke onderscheiding

Op donderdag 26 april was er in Veenendaal weer een lintjesregen. Dit jaar viel de beurt o.a. aan Martin Schuitemaker, onder meer voor zijn 30 jaar kaderlidmaatschap bij Stichting Bewegings Recreatie, voor het organiseren van de vele en diverse evenementen voor mensen met een handicap. Tevens voor zijn bijdrage als drijvende kracht bij de Samenloop voor Hoop in 2015 als vicevoorzitter en in 2017 als voorzitter.

En voor Het Venster niet in de laatste plaats, waarbij Martin een aantal jaren voorzitter was, tevens lid van het bestuur



Zuidwest Veluwe, (jarenlang) lid van de Commissie Ontmoetingen, de laatste jaren ook de initiator achter de Open/Vrije Ruimtes.  
Martin is benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau bij KB 2018000406.  
Martin, van harte gelukgewenst!

## Financieel nieuws

Op de oproep voor het verhogen van de (automatische) bijdrage heeft een verheugend aantal leden gereageerd! Ook laten onze trouwe donateurs met een royale bijdrage Het Venster niet in de steek.

De collecteopbrengsten blijven helaas wat achter. Misschien toch maar eens die fiscaal aftrekbare collectebonnen van € 2,50 bestellen? Een bankoverschrijving voor het gewenste aantal, per 20, met omschrijving 'collectebonnen' is voldoende om ze in bezit te krijgen! Informatie bij [Wil Gouda](#)

## Autodiensten

Sinds een aantal jaren hebben we voor Het Venster een 'autodienst' op zondagmorgen, waar we ontzettend blij mee zijn.

Het aantal chauffeurs is echter geslonken, zodat de frequentie voor de overgebleven chauffeurs groter wordt. We zoeken daarom nog mensen die ook wel eens willen rijden op zondagmorgen, zodat we weer naar een frequentie van eens in de 6 à 7 weken kunnen. Onderling ruilen is altijd mogelijk!

Meer informatie: [Rinie van der Leer](#)

'Leven in het nu is de controle durven loslaten'

(Byron Katie)



# RE-CREATIE

in Het Venster

In het kader van Samen Duurzaam heeft de initiatiefgroep Duurzaamheid in Het Venster een ochtend of middag georganiseerd om samen met aandacht bezig te zijn met hergebruik van materialen die je thuis al hebt liggen en waar je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe komt. Samen kunnen we elkaar inspireren om iets moois te maken. De eerste middagen in maart en april zijn al achter de rug.

Re-creatie

**DONDERDAGMIDDAG 24 MEI**

van 13.30 -16.00 uur

thema: **mozaïek**



We maken een creatie voor de tuin. Als je materiaal hebt dan graag meenemen:

scherven van bijvoorbeeld servies, tegeltjes of spiegels

Wil je iets doen met ander materiaal dat je al heel lang in huis hebt, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Neem het mee!

Kosten: voor leden/donateurs: 1 euro voor koffie/thee en koek ,  
voor niet-leden: 3 euro per persoon

Aanmelden: bij [Hannie Kämink](#) of [Els de Roo](#)

Voor informatie [www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl)

## In gesprek met Ronald Naar over HET LIED VAN DE ZIEL

*In april had Rinie van der Leer een gesprek met Ronald Naar over het Lied van de Ziel, waar hij binnenkort mee gaat stoppen. Om ruimte te maken voor iets nieuws, zoals hij dat zelf zegt.*

(enkele fragmenten uit dit gesprek:)

*– Hoe kennen mensen jou?*

Als die man die zo enthousiast zingt in vreemde talen en speciale interesse heeft voor de mogelijke betekenissen van liederen.

*– Hoe zou jij jezelf willen typeren?*

Wel, ik vind mezelf eerder filosofisch dan muzikaal. De muzikaliteit is voor mij wel een hulpmiddel, waar ik gelukkig goed gebruik van kan maken. Maar de filosofie is voor mij belangrijker.



*– Wat is het concept van het Lied van de Ziel en hoe is het allemaal begonnen?*

Het concept is prima: het gaat om mensen die elkaar ontmoeten door samen te zingen – rondom een thema. Mijn inspiratie heb ik oorspronkelijk uit Duitsland, uit de 'Singkreis' van Hagara Feinbier. Maar nu haal ik overal mijn



inspiratie vandaan, hoor.

Via Ivo de Jong, die ik kende vanuit mijn werk in Deventer, kwam ik door onze gemeenschappelijke muzikale belangstelling en samenwerking in aanraking met de NPB in Velp, waar Ivo toen aangesteld was – later in Lunteren. Toen ik eenmaal in Amerongen woonde, begon ik met het Lied van de Ziel in de Rijnkapel (NPB Amerongen), maar zocht toch liever een geschiktere plek: goed bereikbaar vanuit alle richtingen en toen vond ik via internet de Open Geloofsgemeenschap Veenendaal. Het eerste contact was met Henk Harmsen. Met het bestuur was er toen een overleg, wat resulteerde in een samenwerking van Het venster met het Lied van de Ziel.

Ik was niet kerkelijk betrokken, maar de vertrouwdheid met het gebouw ontstond. Geheel organisch ging ik er ook eens op zondag kijken en ik vond er leuke mensen en een goede sfeer, niet beladen met verwachtingen. Dat sprak me wel aan, en zo werd ik uiteindelijk ook actief binnen deze gemeenschap, die nu Het Venster heet...

Wie meer wil weten over dit gesprek met Ronald, kan verder lezen op [onze website](#), met vragen zoals:

- *Uit wat voor gezin kom je?*
- *Wat doe je in je 'vrije tijd'?*
- *Welke rol heeft Harja in het Lied van de Ziel?*
- *Wat heeft het Lied van de Ziel je het meest 'opgeleverd'?*
- *Waar beweegt jouw muzikale ziel zich nu naar toe?*

## 'De stilte is niet leeg, maar vol antwoorden'

(Bond Zonder Naam)



## Oproep voor een leeskring



Op zondag 25 maart hadden wij in Het venster een gast, Rien van Staalduine (hij deelt ons gedachtegoed), die graag vanuit het Venster een leeskring zou willen starten.

Het is de bedoeling dat de groep (4 tot 7 personen) een spiritueel (studie)boek uitkiest, dat dan geleidelijk –1 x per maand– wordt besproken.

Vooraf luisterend naar elkaar kan de betekenis van het boek waardevoller worden.

Wij hopen dat enige geïnteresseerden zich bij ons melden.

Als we een groepje kunnen vormen gaan we met elkaar in gesprek over wanneer (overdag/ 's avonds) en met welk boek we kunnen gaan starten.

Marieke de Vries-Hofman

[mrp.devries@xmsnet.nl](mailto:mrp.devries@xmsnet.nl) 0318-524811

Rien van Staalduine

[mvanstaalduine@ziggo.nl](mailto:mvanstaalduine@ziggo.nl) 0318-821402

## Spiritualiteit als Levenskunst

### Nieuwe boeken voor onze bibliotheek

Op zaterdag 14 april was ik aanwezig bij een lezing van Hein Stufkens, auteur, dichter, filosoof en (zen)leraar.

Het was een mooie dag, waarbij veel van wat gezegd werd, me raakte, maar bovenal de boodschap dat ik, hoe dan ook, de keuze kan maken om op te staan in deze verwarde wereld en mijn ziel kan tonen. Voor mij is dat



levenskunst!

Hein is in staat om op een rustige en metaforische wijze mooie inzichten te delen en de eenvoud hiervan te laten zien.

Voor de bibliotheek van het Venster heb ik daarom twee boeken van hem aangeschaft:

'*Vrede dichterbij*', met als ondertitel: 'wijsheid voor de verwarrende tijden', en '*De grondwet voor geluk* – de universele wijsheid van de Bergrede'.

Hannie Kämimk

## SCHRIJFWEDSTRIJD:



### **Kunst & Religie: Hemels of Hels?**

Zo luidt het thema van de *Volzin*-schrijfwedstrijd 2018.

U kunt tot 3 september een pakkend essay inzenden.

De winnaar van de eerste prijs zal zijn of haar essay voorlezen tijdens een symposium over 'muziek en spiritualiteit', 9 november in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Alle bekroonde essays verschijnen in het eerste nummer van *Volzin* in 2019.

Meer informatie, o.a. over de voorwaarden:

[klik hier](#)

Lieve mensen,

Bedankt voor de mooie, keramische klaprozen, als dank voor mijn aandeel in de tuincommissie. Helaas was ik de maandag van de ALV ziek, maar Els heeft haar leuke tuinpraatje aan mij doorgegeven en tututerdetuut..... ik geniet elke dag van mijn vrolijke hoekje in de tuin!

Groet, Anja van Roekel



## Workshop voor organisatie van Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Graag nodigen wij u uit voor een workshop op 31 mei om 13.30 uur op de Spoorstraat in Amersfoort. Peter Samwel vertelt dan over het organiseren van een vredesmeditatie, ieder jaar op 31 december van 13.00u – 14.00u. Vorig jaar deden er 7 vrijzinnige afdelingen mee (waaronder ook Veenendaal), we hopen dat er dit jaar meer afdelingen meedoen.

En hoe mooi zou het zijn als dit initiatief wordt ondersteund en gedragen

door zoveel mogelijk vrijzinnigen, en ondersteund door landelijke en regionale publiciteit.

***Hoe doe je het?***

Afgelopen jaar werd dit initiatief voor het eerst door enkele afdelingen samen aangekondigd. Ter voorbereiding op dit vrijzinnig initiatief zal er op 31 mei a.s. om 13.30u een workshop worden gegeven op bovengenoemd adres in Amersfoort. Daarbij zal Peter Samwel uitleggen hoe men te werk kan gaan, zodat vele afdelingen uiteindelijk op Oudejaarsdag zelf, voor alle geïnteresseerden binnen de eigen regio, haar eigen 'uur' Wereldvredemeditatie kunnen aanbieden.

***Wilt u deelnemen?***

Geeft u op via [bureau@vrijzinnigen.nl](mailto:bureau@vrijzinnigen.nl) en voor meer informatie kunt u terecht bij Wies Houweling of Elsbeth Goettsch 033-4689000

[Klik hier voor meer info](#) over Wereldvredemeditatie (historie, symboliek en werkwijze in tweede helft van deze link)

'Er is geen pad naar vrede. Vrede is het pad.'

(Mahatma Gandhi)



## ACTIVITEITEN IN DE REGIO

---

### Filosofiecafé Wageningen:

#### Zondag 13 mei: René Munnik: Tijdmachines

De moderne wetenschap houdt ons voor dat spoken niet bestaan. Als een ware Ghost- en Mythbuster trekt ze ten strijde tegen wat ze als 'fantomen' en 'mythen' aanmerkt: God, de ziel, de vrije wil, etc.

Maar intussen produceert ze zelf fantoom na fantoom. Hedendaagse wetenschap en techniek vechten het monopolie van het geletterde denken aan.

René Munnik (1952) is bijzonder hoogleraar namens de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology.

#### Zondag 10 juni: Laurens ten Kate: Hannah Ahrend

Hannah Arendts filosofie van de nataliteit: op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw.

Meer informatie: <http://filosofiecafewageningen.nl/> of tel 0317-413541 (Fred van der Knaap)

Tijd en data: 14.30 uur, elke tweede zondag van de maand met uitzondering van juli en augustus

Locatie: Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen, <http://thuiswageningen.nl/>

Kosten: leden HVAR en Nivon: € 5,-, niet-leden: € 8,-, studenten: halve prijs

Aanmelden niet nodig

---

#### Gesprek over de laatste levensfase –

een boeiende dialoogbijeenkomst op 14 of 24 mei of 7 juni.

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen krijgt ermee te maken. Het blijkt echter dat maar weinig mensen ook echt met elkaar praten over wat hen in de laatste levensfase bezighoudt. Het kan

ervaren worden als lastig en een drempel. Misschien is dit voor u herkenbaar? Zoekt u naar een plek om over de laatste levensfase van gedachten te wisselen met anderen?

Het Humanistisch Verbond organiseert deze dialoogbijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan. Zo ontstaat er steun en begrip en blijft uw leven tot het einde toe waardevol.

In een veilige omgeving wordt u uitgenodigd om over uzelf en de manier waarop u naar de laatste levensfase kijkt, te vertellen en met belangstelling verhalen van anderen te horen.

Persoonlijke ontmoeting en uitwisseling staan centraal. Een getrainde gespreksleider zorgt voor een vertrouwde, respectvolle omgeving waarin de verhalen van deelnemers goed tot hun recht komen.

Doel: bereiken dat deelnemers geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar huis gaan en weten hoe actie te ondernemen om hun wensen aan dierbaren kenbaar te maken.

Een bijeenkomst duurt 2 uur in een groep van maximaal 6 personen. De gespreksleiders zijn Gerda Grave en Emma Schotveld. Beiden zijn humanistisch geestelijk verzorger bij de maatschap Zingesprek Wageningen [www.zingesprekwageningen.nl](http://www.zingesprekwageningen.nl)

Meer informatie is te vinden op de website [www.ikwilmetjepraten.nu](http://www.ikwilmetjepraten.nu)

Het initiatief is landelijk en opgezet door de coalitie Van Betekenis tot het Einde, waarin het Humanistisch verbond deelneemt.

#### **Data en locaties:**

Speciaal voor de leden buiten Arnhem organiseert men gesprekken ook in Wageningen en Zevenaar.

Ma 14 mei: Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen, 15 – 17 uur

Do 24 mei: Kunstwerk, [Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar](http://Bommersheufsestraat62.nl), 14 – 16 uur

Do 7 juni: De Wasserij, [Molenbeekstraat 26a, 6824 AX Arnhem](http://Molenbeekstraat26a.nl), 14 – 16 uur

Aanmelden uiterlijk 1 week voor aanvang van de betreffende bijeenkomst bij [secretaris@hv-arnhem.nl](mailto:secretaris@hv-arnhem.nl), tel 026 – 333 24 49

## Over een maand verschijnt de volgende Nieuwsbrief

Ook iets te melden voor die maand?

Een activiteit, artikel, column, verhaal of een andere bijdrage?

Wij horen het graag!

Insturen vóór de 20ste van de maand – mail naar de [PRcommissie](#)

---