

**Het Venster  
Vijftien Morgen 2  
3901 HA Veenendaal**

Bijeenkomsten: iedere zondagmorgen van 10.00 -11.00 uur.  
Loop gerust eens binnen. Koffiedrinken na afloop.

Wil je lid worden of donateur: stuur een mail naar  
[secretaris@hetvensterveenendaal.nl](mailto:secretaris@hetvensterveenendaal.nl)

Voor het ontvangen van de (digitale) nieuwsbrief:  
mail naar [prcommissie@hetvensterveenendaal.nl](mailto:prcommissie@hetvensterveenendaal.nl)

Het gebouw is te huur per dagdeel.  
Informatie: 0318-820357 of  
[penningmeester@hetvensterveenendaal.nl](mailto:penningmeester@hetvensterveenendaal.nl)

Voor uitgebreide informatie, bezoek onze website  
[www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl) of  
[www.facebook.com/HetVensterVeenendaal](https://www.facebook.com/HetVensterVeenendaal)

*Voel je welkom bij*



*Het Venster*

*ruimte voor  
bezinning en bezieling*



[www.hetvensterveenendaal.nl](http://www.hetvensterveenendaal.nl)  
[www.facebook.com/HetVensterVeenendaal](https://www.facebook.com/HetVensterVeenendaal)

**bij Het Venster,  
ruimte voor bezinning en bezieling,  
is iedereen van harte welkom**

Het Venster biedt een open houding t.a.v. geloof, zingeving en onze plek in de maatschappij. In de dialoog hierover proberen we daadwerkelijk naar elkaar te luisteren.

We laten ons graag inspireren door spirituele en maatschappelijke thema's en zoeken daarbij naar creatieve wegen en vormen om daar mee om te gaan.

### Wat gebeurt er in Het Venster?

Bijeenkomsten op zondagmorgen (van 10.00-11.00 uur), afwisselend in de vorm van

- Vieringen
- Lezingen
- Voorstellingen
- Ontmoetingen met een thema
- Vrije Ruimtes
- Zingen en muziek

Na afloop gesprekken bij de koffie/thee

Activiteiten door de week bestaan onder meer uit

- Contactochtenden
- Cursussen, workshops en groepsactiviteiten
- Lezingen
- Activiteiten van anderen

Naast het gebouw (dat ook verhuurd wordt, zie achterpagina) heeft Het Venster een terras met een tuin waarin de vier elementen aarde, water, vuur en lucht vertegenwoordigd zijn. Deze plek biedt gelegenheid voor rituelen, een moment van stilte of meditatie en een rustig plekje om met iemand te praten.

Ben je benieuwd naar onze bijeenkomsten op zondagmorgen of een andere activiteit, kom een keer vrijblijvend kijken. Voel je welkom! Er zijn altijd mensen die met je in gesprek willen.



Opmerkingen van bezoekers:

*Dit is mijn tweede huis  
Ik voel me welkom  
Ik ervaar respect  
Ik kan en mag mezelf zijn  
Er is ruimte voor eigen inbreng  
Verwondering  
Hier word ik geraakt  
Ik voel me gezien  
Er is respect en ruimte voor  
elkaars opvattingen*

Neem ook eens een kijkje op onze uitgebreide en informatieve website