

Vieringen in Het Venster

Informatie voor voorgangers



Wat is Het Venster?

Het Venster is een ruimte en een gemeenschap voor bezinning en bezieling in Veenendaal. Het Venster is aangesloten bij Vrijzinnigen Nederland. We zijn vrijzinnig in die zin dat we een open, nieuwsgierige én kritische houding hebben t.a.v. onze religieuze en culturele bedding (vrijzinnig christendom en religieus humanisme), terwijl we tegelijkertijd graag putten uit andere religieuze, filosofische, culturele, kunstzinnige en wetenschappelijke bronnen.

Het Venster is een gemeenschap zonder vaste voorganger. Er is een grote creativiteit onder de leden om op een eigen manier invulling te geven aan de zondagse en doordeweekse bijeenkomsten. Er is veel vrije ruimte voor leden en anderen om een zondagse bijeenkomst in te vullen met spontane ideeën en experimenten. Er zijn thema-ontmoetingen die worden vormgegeven door een vaste groep leden, en er zijn lezingen en vieringen die deels door leden en deels door gastvoorgangers en –sprekers worden ingevuld.

Welke plek hebben vieringen in Het Venster?

In onze missie staat ‘voeding voor de ziel’ centraal. We willen daarbij als ‘gehele’ mensen aangesproken worden, dus niet enkel op mentaal of emotioneel of spiritueel niveau. Zo kunnen wetenschap, filosofie, kunst, muziek, meditatie, religie en spiritualiteit onze reis door het leven voeden en verrijken. Oude en nieuwe symbolen en rituelen kunnen andere dimensies van ons bestaan verbeelden of voelbaar maken, waar onze woorden niet meer toereikend zijn. Zij raken onze ziel aan, hier kunnen de schijnbaar individuele thema’s en de oerthema’s elkaar ontmoeten. In de vieringen geven we hier vorm aan.

Waar nodigen we je toe uit?

In vieringen nodigen we jou als voorganger dan ook uit om ons op een authentieke, bezielde en oorspronkelijke manier te laten delen in wat je inspireert en voedt, en om voedingsbronnen voor ons toegankelijk te maken. Hierbij kun je putten uit de rijkdom van de religieuze traditie waarin je wellicht geworteld bent, maar je bent natuurlijk ook vrij om uit andere bronnen te putten.

Graag nodigen we je uit de ruimte te nemen om te experimenteren met vorm en inhoud van de viering. In Het Venster hebben we geen vaste vormen waar we je aan zullen houden, behalve misschien de opening met mededelingen en de kaars van de zondag, en ook daar is over te praten. Welke vormen je ook kiest – meer traditioneel kerkse vormen of juist vernieuwende vormen – we vinden het fijn als je ons meeneemt in je beweegredenen om juist dit lied, dit filmfragment, deze tekst, deze meditatie of deze creatieve werkvorm te kiezen. En om hierin ook af te wisselen. Het Venster is bij uitstek de plek – een ‘vrijplaats’ – om buiten voor jou bekende paden te treden en iets anders te doen dan je gewend bent. Dat het dan een keer niet zo vlekkeloos verloopt vinden we vanzelfsprekend en geen enkel probleem. Het spannende van het experiment vinden we oneindig veel interessanter dan een perfect uitgevoerde herhaling van zetten.

Een bijeenkomst in Het Venster kan uiteenlopen van een meditatieve bijeenkomst waarin stilte en bezinning centraal staan, tot aan levendige bijeenkomsten met veel uitwisseling, creativiteit, beweging en muziek. We laten ons graag verrassen door bijvoorbeeld een nieuw ritueel of een creatieve uitwisseling, maar ook een traditioneel ritueel, gebed of verhaal dat ‘de tand des tijds doorstaan heeft’ kan grote inspiratie bieden, wanneer het met nieuwe ogen bezien of vormgegeven wordt.

Bezoekers van Het Venster zijn veel gewend als het gaat om het actief bijdragen en participeren in de bijeenkomst, bijvoorbeeld d.m.v. discussie/dialog of creatieve werkvormen. Ook zingen we graag en veel, al is dat geen ‘must’.

Afstemming, voorbereiding en feedback

We vinden het prettig als er een goede afstemming is tussen jou als voorganger en onze gemeenschap en bezoekers. Als je vooraf met ons wilt overleggen of afstemmen over de inhoud en vormgeving van de viering, zijn we daar van harte toe bereid. Ook bieden we de mogelijkheid om met één of meer van onze leden samen de viering vorm te geven of leden te betrekken bij de uitvoering van de viering. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met je contactpersoon voor de viering, die vermeld staat in het email-bericht dat je vier weken voor de viering van ons ontvangt.

Bij het open staan voor experimenten en nieuwe insteken hoort dat we met elkaar willen leren van de ervaringen die we hier mee opdoen. Daarom vragen we aan leden en bezoekers van Het Venster hoe zij de bijeenkomst ervaren hebben. We stellen vragen als: Wat bracht de viering bij jou teweeg, wat sprak je aan, wat neem je er van mee en heb je nog ideeën of tips waar de voorganger of wij als gemeenschap iets mee kunnen? Wat daar uit komt geven we graag achteraf aan je mee. Anderzijds horen we ook graag van jou hoe je de bijeenkomst in Het Venster ervaren hebt, wat die je gegeven heeft en of je nog tips voor ons hebt. Hiervoor neemt de contactpersoon in de week na de viering contact met je op.

Praktische punten

- ...

We zien er naar uit je in Het Venster te ontmoeten!